

*December 2020*

*Lieve vrienden,*

Vanmiddag liep ik over het terrein mijn hond te zoeken. Die piept er nog weleens tussenuit om met haar broertje te spelen, die in het huis van tia Marta zit. Al roepend stuitte ik op iemand die aan het filmen was en Jose Miguel, de directeur, interviewde. Helaas hadden ze mij al opgemerkt en kon ik niet meer ontsnappen..... toen moest ik me natuurlijk ook aan een interview onderwerpen. Maar eigenlijk was het erg leuk en deze jongelui willen hier een promotiefilmpje van maken om er donaties in hun kerk en misschien op de universiteit mee te werven. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als dat lukt. We hebben het keihard nodig, want deze maand moet de veertiende (!) maand weer betaald worden en er was maar de helft binnen gekomen van wat we in een normale maand minimaal nodig hebben.



Ik was dus erg blij met dit Boliviaanse initiatief. Dat filmpje kunnen we ook goed gebruiken voor de jubileum campagne, die we deze maand gaan beginnen. We hebben de jubileum viering nu gezet op **10 april 2021**. Dit leek ons een betere datum voor mensen die eventueel uit Nederland of uit de USA willen komen. We hopen dat dan de situatie in de wereld weer een beetje genormaliseerd is en het reizen wat makkelijker wordt. Het internationale vliegveld hier is gelukkig al weer een paar maanden open. Ook is de covid hier op haar

retour. Wat zijn we dankbaar dat geen één van de kinderen ziek is geweest. Ook de kinderen zelf zijn zich dat goed bewust. De kinderen en hun begeleiders bidden zeer regelmatig ook voor jullie, en danken altijd voor iedereen die zich inzet voor hen. Soms heel ontroerend om hun eenvoudige gebeden te horen.

We hebben een paar bijzondere dingen meegemaakt. Er is hier een nationale tekenwedstrijd georganiseerd door de Club de Leones en daaraan deden 240 tehuizen mee. En weet u wie de eerste prijs haalde? Camila, de dochter van tia Claudia uit de eerste unit! En de derde prijs was voor Orlando ook uit de eerste unit. Dat was me toch een feest! Niemand had dit verwacht vanwege het enorme aantal deelnemers. Maar God geeft speciale talenten aan zijn kinderen.

Misión Timoteo kwam echt in de schijnwerpers te staan en daar zijn we best blij mee.



**Wij zijn erg blij met uw financiële giften, en willen u graag bedanken!**

Maar tot onze grote spijt kunnen wij via de bankafschriften meestal niet achterhalen van wie de gift afkomstig is. Daarom kunnen we die gevers geen bedankbrief sturen. Wilt u, als u een gift overmaakt, een berichtje aan de penningmeester sturen waarin u uw naam of organisatie vermeldt, uw adres, de datum en het bedrag dat u hebt gestort. Stuur uw briefje naar: Stichting Misión Timoteo, t.a.v. Penningmeester, Statenhove 4, 4336 CB Middelburg of e-mail rechtstreeks naar [penningmeester@misiontimoteo.nl](mailto:penningmeester@misiontimoteo.nl) Giften zijn welkom op rekeningnummer NL 97 RABO 0351184384 t.n.v. Stichting Misión Timoteo

In oktober konden we met de kinderen een uitje maken naar Buena Vista, zo'n 120 km. richting Cochabamba. Op het terrein van familie van tia Yaneth waren ze te gast. Lekker eten, heerlijk spelen en zwemmen in de rivier, die langs het dorp stroomt.



Ook is er een nieuwe jongen gekomen. Hij is vijf jaar oud en hij heet Josue. Hij komt uit een ander tehuis dat gesloten werd vanwege enkele schandalen. Heel triest, want het was een groot tehuis wat al jaren draaide en behoorlijk wat kinderen herbergde. Dit kind was behoorlijk getraumatiseerd. Hij huilde de hele tijd en dacht voortdurend dat de andere kinderen hem zouden slaan en wilden vechten, ook al had hij toen nog geen enkel kind van Redil gezien.

De eerste dag is hij dan ook bij Jose Miguel en Yaneth in huis gebleven. Daarna hebben de kinderen hem bij hun spel betrokken en toen hij merkte dat er niet gevochten werd en hij echt welkom was, deed hij al snel vol overgave mee en nu voelt hij zich al helemaal thuis bij tia Silvia, bij wie hij in huis is geplaatst. Hij had zo ongeveer vanaf zijn geboorte in een tehuis gewoond. Geen wonder dat de verandering een schok voor hem was. Er zijn overigens nog meer tehuizen gesloten in Santa Cruz. Het betreft hier een aantal die gerund werden door een katholieke organisatie en die de hoge kosten niet meer konden of wilden opbrengen.





En dat is erg jammer, want met het sluiten van die tehuizen hebben ze één van de belangrijkste voorvechters van de straatkinderen verplicht met pensioen gestuurd. Een hele klap voor het kinderwerk in Santa Cruz. Persoonlijk had ik altijd een goede relatie met hem en zijn naaste medewerker die gelukkig gebleven is, en zich nog steeds inzet voor de straatkinderen.



Regelmatig krijgen we donaties zoals fruit, groente, schoeisel of bakstenen voor de muur. En dan sjouwen de kinderen mee om de stenen te verplaatsen, en staan wij soms 's avonds laat nog samen in de grote keuken tomaten, paprika's en aardbeien schoon te maken.



Vanwege de Covid pandemie is ook het kinderdagverblijf al vanaf begin maart gesloten. De medewerksters ontvangen sindsdien ook geen salaris meer van de departementale regering, waar zij onder vielen. De directrice wel, want die wordt door Misión Timoteo betaald. Zij heeft in die periode wel enkele kinderen van Redil iedere dag verzorgd en wat onderwijs gegeven. Ja, onze Carmen is echt een dappere vrouw.



## *Sponsor een unit*

In het kindershuis wonen kinderen die allemaal naar school gaan, dagelijks voedsel, kleding en medische zorg nodig hebben. Misión Timoteo krijgt van de Boliviaanse overheid een bijdrage per kind per maand van ongeveer € 20,-

De werkelijke kosten per kind zijn ongeveer € 135,- per maand. Het gaat om heel kwetsbare kinderen die wij graag een thuis willen bieden. Wij zoeken mensen die een Unit (huisje) willen sponsoren. Een Unit bestaat uit maximaal 10 kinderen met een ouderpaar of twee 'tantes' dat de zorg voor hen heeft. Op deze manier wordt zo goed mogelijk een gezinssituatie nagebootst en kunnen we deze kinderen nieuwe kansen geven om zich te ontwikkelen. Het sponsorbedrag is € 25,- per maand. Doet u ook mee? Alvast hartelijk dank! Overweegt u sponsor te worden? Neem dan contact op met Ria Vergouwe (zie colofon) Of klik hier: <http://www.misiontimoteo.nl/files/Machtiging.pdf>

Tja, en we hebben dus ook een nieuwe regering. De communistische partij is weer aan de macht en het ziet er voor Bolivia niet al te goed uit. Of dat voor de kindertehuizen wat uitmaakt denk ik niet voorlopig. Want welke regering er ook is, kinderen zijn de laatsten waar ze aan denken. Helaas, pindakaas! Wel is het zo dat kindertehuizen als een bedrijf worden beschouwd en dus ook mee moeten met alle salarisverhogingen en andere regels die voor bedrijven gelden. En dat is beroerd, want er is geen kindertehuis dat echt inkomsten verwerft. Aanvankelijk was het nog zo, dat de departementale regering de helft van het salaris van de maatschappelijk werker en van de psychologe betaalde, maar dat is allang afgeschaft. En we zijn natuurlijk wel verplicht deze mensen in dienst te hebben. Maar we weten dat dit Gods werk is, en Hij heeft ons nog nooit in de steek gelaten. We functioneren als kindertehuis op 2 januari aanstaande, 25 jaar en nog nooit hebben we schulden hoeven maken. Ik ben erg dankbaar voor al die mensen die ons nu al zolang ondersteunen op de meest uiteenlopende manieren. Maar altijd weer komt alles op zijn pootjes terecht en ook voor deze maand is dat onze hoop en verwachting. Voor de jubileumviering hopen we wat meer te kunnen doen aan het onderhoud van de gebouwen, wat al lang had moeten gebeuren, maar helaas niet altijd lukt. Maar we gaan ons er met elkaar voor inzetten en aan alle bellen trekken, die we maar kunnen bedenken. En daarbij rekenen we ook echt op uw steun en zoals we al eerder gezegd hebben: Als u dit persoonlijk dit wilt meemaken, bent u van harte welkom; hoe meer mensen, hoe meer vreugd!



Wat mezelf betreft: Ik ben goed gezond en daar dagelijks dankbaar voor. Naast raad geven aan de mensen hier, mag ik ook af en toe preken in de kerk waarbij we al een aantal jaren zijn aangesloten. Dick werd hier regelmatig voor gevraagd en ze missen hem echt. Maar zijn heel blij dat ik ben gebleven. Ze zijn heel liefdevol en vooral de voorganger en zijn vrouw zijn echte vrienden geworden. Op de foto ziet u een kerkdienst in de open lucht, omdat het binnen zonder airco niet uit te houden was. Wel even wat anders dan de decembermaand bij jullie!



Lieve vrienden, ik wens jullie allen hele fijne, gezegende feestdagen en we blijven ook in het nieuwe jaar u op de hoogte houden van al het reilen en zeilen van Misión Timoteo.

Ook namens de kinderen en het personeel heel hartelijke groeten, uw medewerkster Therèse.

## Colofon

Therèse Altena  
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia  
telefoon: (+591) 67709556  
e-mail : [altena@misiontimoteo.nl](mailto:altena@misiontimoteo.nl)  
Fundación de Acción Social (Bolivia)  
telefoon/fax: (+591)335.980.16

Stichting Misión Timoteo Nederland  
KvK Den Haag 28083230, ANBI status  
Fiscaal nummer: 8155.52.178  
Postadres: Lange Blokweg 26  
4301 NZ Zierikzee  
e-mail: [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)  
internet: [www.misiontimoteo.nl](http://www.misiontimoteo.nl)

Voorzitter: Marja Bakker  
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee  
telefoon: 06- 204 240 33  
e-mail: [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)

Penningmeester:  
Ria Vergouwe  
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg  
telefoon: 0118 614 883  
e-mail: [penningmeester@misiontimoteo.nl](mailto:penningmeester@misiontimoteo.nl)

Unit sponsorplan:  
Wuilly en Rafaela Celis-Schut  
telefoon : 06-41003034  
e-mail : [rafaelaschut@hotmail.com](mailto:rafaelaschut@hotmail.com)

Nieuwsbrief: Irma Waleson  
Laurens Stommesweg 30,  
4335 AZ Middelburg  
telefoon: 06 30212360  
e-mail: [nieuwsbrieftimoteo@gmail.com](mailto:nieuwsbrieftimoteo@gmail.com)

Webmaster: Frans Spoor  
e-mail: [webmaster@misiontimoteo.nl](mailto:webmaster@misiontimoteo.nl)

Giften Kindertehuis Timoteo  
NL 97 RABO 0351184384  
NL 34 INGB 0000 229783