

September 2020

Lieve vrienden,

En alweer zijn er bijna twee maanden verstreken. Zo snel als de tijd voorbij gaat, en zoveel als er in die korte tijd weer is gebeurd..... Weer hebt u ons enorm verrast! Soms kan ik wel juichen van dankbaarheid. Maar ik zal proberen het een beetje in de juiste volgorde te plaatsen.

Tussen de laatste nieuwsbrieven door hadden we een oproep gedaan voor geld voor computers, omdat we in de gaten kregen dat onze kinderen steeds verder achterop raakten met hun schoolwerk. Niet door hun schuld, maar wel door het gebrek aan adequaat materiaal zoals computers, waardoor ze de zoomprogramma's van school niet konden volgen. Want de scholen zijn nog steeds gesloten en al het huiswerk en de lessen gaan online. De telefoontjes van de tantes konden al het lesmateriaal van de diverse klassen niet verwerken. En wat deed u? Binnen anderhalve maand na de oproep konden we op computerjacht gaan. Alles wat nodig was hebben we kunnen kopen. Zelfs extra inkt en ook eindelijk een goede computer voor het kantoor met een nieuwe printer.



Toen alles gekocht was hebben we alle kinderen en tantes bijeen geroepen in de grote zaal. De computers stonden op het podium. De kinderen waren allemaal heel erg stil en keken hun ogen uit. De directeur vertelde dat elk huis twee computers zou krijgen en dat er geen mogelijkheden zijn voor spelletjes en allerlei internet toestanden, maar dat ze absoluut alleen bedoeld zijn voor schoolwerk en wat daarmee verbonden is. Wel kunnen ze natuurlijk hun onderzoeken doen voor school op het internet. Iedereen was gigantisch blij, maar ook beduusd. Dit hadden ze nooit verwacht. U had die gezichten moeten zien! Niemand wist ook dat we daarmee bezig waren. Ze zijn allemaal enorm dankbaar en één van de meisjes dankte God en allen die hiervoor hadden gegeven, namens de kinderen en ook namens het personeel. U kunt het videotje hiervan vinden op de Facebook pagina van Misión Timoteo USA (Mission Timothy/Misión Timoteo) Of klik [hier](#). Binnenkort komt er iemand om de kinderen wegwijs te maken op de computers, en ook de tantes zullen hierbij worden betrokken. Ook voor hen zal dit een hele nieuwe fase zijn in hun werk.

Carmen vertelt



Op Misión Timoteo hebben we veel verschillende mensen nodig om de kinderen te begeleiden en te verzorgen. Zo iemand is ook Carmen, onze psychologe. Zij werkt al 4 jaar bij ons en traint ook de tantes. Zij vertelt hoe zij het werk ervaart:

“Bij Misión Timoteo, in het tehuis Redil, werken we met kinderen en tieners die uit de zelfkant van de maatschappij komen. Mijn ervaring als professional op dit gebied is heel bijzonder. Want het zijn persoontjes met een heel speciaal hart. Ondanks de bedreigingen en traumatische ervaringen waar deze kinderen mee te maken hebben gehad, tonen ze meegevoel met hun naaste, liefde door elkaar te helpen en de zin om door te gaan met leren wat het leven hen nu brengt bij Misión Timoteo. Het zijn

kinderen en jongeren met een immens groot hart en dat maakt een groot verschil in mijn werk. Ik zie dat ze gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te leren, zich constant trainen om de innerlijke rijkdom die ze hebben steeds verder te ontwikkelen tot ze hun onafhankelijkheid bereiken. Met het verstrijken van de tijd heb ik gezien wat een groot potentieel onze kinderen bezitten voor ons land (en wie weet zelfs voor de hele wereld!). Zij zijn immers onze toekomstige generatie. Persoonlijk wil ik iedereen van jullie bedanken voor het helpen ontwikkelen van ons land. Dank u, want u draagt bij op verschillende manieren zodat Misión Timoteo verder kan gaan met dit bijzondere werk in Bolivia. Oneindig veel dank! Wees ervan overtuigd dat God uw goede acties ziet en wees verzekerd dat u een grote vergoeding zult ontvangen. Niet alleen economisch maar op allerlei gebied, en dit werkt door in uw families”.

God zegene u,

Carmen Gualachavo Guasinave

Schrijnend

En zo is het dus nooit saai hier ondanks het hele covid-19 gebeuren, waardoor we de afgelopen maanden erg beperkt zijn geweest in alles. Zoals trouwens iedereen over de hele wereld. Wel was het in het ene land erger dan in het andere en vooral hier was -en is- het nog steeds een behoorlijk probleem vanwege de onkunde van velen, de angst en de beperkte medische mogelijkheden en financiën. De vorige president had dan wel ziekenhuizen gebouwd, maar die bleken helemaal leeg te staan. En als ik zeg 'leeg', dan is dat ook echt leeg! En geen geld om daar verandering in aan te brengen. Dus patiënten op de grond, slechte hygiënische voorzieningen, paniek in de andere ziekenhuizen en klinieken. Ja, echt schrijnende situaties. *(zie de foto: dit gaat niet over Misión Timoteo maar laat wel een situatie zien in Bolivia)*



Sommige ziekenhuizen sloten hun deuren voor de covid patiënten, anderen lieten geen andere zieken meer toe, mensen boven de 65 mochten tot voor kort hun huis niet uit. Ze konden daardoor geen geld van de bank halen, geen boodschappen doen, niet alleen naar een dokter gaan, geen kinderen bezoeken of ontvangen.

En dit is voor een Latino één van de ergste dingen: de familie, kinderen en kleinkinderen niet te kunnen zien. Bejaardentehuizen zijn hier bijna niet, zodat velen ook zonder enige verzorging bleven. Gelukkig is er gedurende de hele tijd hier een groot samenhangingsgevoel geweest onder de christenen, die hun ouders of grootouders niet in de steek hebben gelaten en vaak gewoon bij zich in huis hebben genomen.

Persoonlijk heb ik ook enorm veel liefde ondervonden in de hele afgelopen periode. Bovendien gaf het uitgestrekte terrein me de mogelijkheid om voldoende beweging te nemen en frisse lucht in te ademen. Ja ik voelde me bevoorrecht en dankbaar. Tijdens deze periode hebben we ook echt een geestelijke groei kunnen constateren bij diverse kinderen en hun verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar groeide met de dag. Het is ons wel duidelijk geworden, dat het verplichte thuis onderwijs hier zeker op positieve wijze aan heeft bijgedragen. Geen invloed van andere kinderen met een andere opvoeding en wijze van denken. De covid-periode heeft dus niet alleen nadelige aspecten.

Dankbaar



Ik ben dankbaar dat God me hier heeft geplaatst en dat Hij me iedere dag weer nieuwe kracht en blijdschap geeft. Wel voelde ik me soms erg alleen ondanks alle kinderen en lieve mensen om me heen. Maar sinds enkele dagen heb ik een puppy 'van onbekende



herkomst'...! Die vraagt veel aandacht, maar ik geniet ervan. En verder heb ik een auto kunnen kopen, waardoor ik wat minder afhankelijk ben en weer mijn eigen boodschappen kan doen en vrienden bezoeken. Ook zal ik daarmee naar Portachuelo gaan, maar niet helemaal tot de boerderij. Daarvoor heb je echt een 4x4 nodig en die zijn hier belachelijk duur en dat was absoluut niet haalbaar voor me. Maar deze auto is wel een automaat wat in het onmogelijke verkeer hier een enorm voordeel is. Nogmaals heel erg bedankt allen die me hierbij hebben geholpen!

Uitstel maar geen afstel

En nu een heel ander thema: in de vorige nieuwsbrief schreef ik over het aanstaande jubileum van het kindertehuis van Misión Timoteo. We wilden dit begin januari 2021 vieren. Maar door het hele covid-gebeuren wereldwijd, hebben we besloten het feest te verplaatsen naar **april 2021**. Dit ook in de hoop dat de mensen uit Nederland en de USA, die al zolang zo nauw betrokken zijn bij dit heerlijke werk en die graag willen komen hiertoe ook de mogelijkheid hebben. We zouden het echt geweldig vinden!



Nog enkele gebedspunten wil ik u voorleggen:

1. Wilt u blijven bidden voor de gezondheid van alle mensen en kinderen op het kindertehuis, in het kinderdagverblijf en op de boerderij?
2. Ook de financiën van Misión Timoteo in herinnering houden? Naarmate het einde van het jaar nadert wordt het weer behoorlijk spannend.

Dankpunten:

1. Dat we allemaal hier gespaard zijn gebleven.
2. Voor het geweldige cadeau van de computers en toebehoren.
3. Dat we altijd iedereen hebben kunnen geven wat nodig is.
4. De trouw van onze Heer en Heiland door alles heen.

Hartelijke groeten ook namens alle medewerkers hier,

Therèse



Sponsor een unit

In het kindertehuis wonen kinderen die allemaal naar school gaan, dagelijks voedsel, kleding en medische zorg nodig hebben. Misión Timoteo krijgt van de Boliviaanse overheid een bijdrage per kind per maand van ongeveer € 20,-

De werkelijke kosten per kind zijn ongeveer € 135,- per maand. Het gaat om heel kwetsbare kinderen die wij graag een thuis willen bieden. Wij zoeken mensen die een Unit (huisje) willen sponsoren. Een Unit bestaat uit maximaal 10 kinderen met een ouderpaar of twee 'tantes' dat de zorg voor hen heeft. Op deze manier wordt zo goed mogelijk een gezinssituatie nagebootst en kunnen we deze kinderen nieuwe kansen geven om zich te ontwikkelen. Het sponsorbedrag is € 25,- per maand. Doet u ook mee? Alvast hartelijk dank!

Overweegt u sponsor te worden? Neem dan contact op met Ria Vergouwe (zie colofon) Of klik hier: <http://www.misiontimoteo.nl/files/Machtiging.pdf>



Colofon

Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: (+591) 67709556
e-mail : altena@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591.)335.980.16

Stichting Misión Timoteo Nederland
KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Fiscaal nummer: 8155.52.178
Postadres: Lange Blokweg 26
4301 NZ Zierikzee
e-mail: info@misiontimoteo.nl
internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 06- 204 240 33
e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:
Wuilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon: 06-41003034
e-mail: rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson
Laurens Stommesweg 30,
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06 30212360
e-mail: nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

