

December 2021

Lieve vrienden,



Nog even m'n laatste rondje doen met Hertha, mijn hond. Dat doen we iedere avond, en meestal gaan we dan nog even aan bij het huis van Jose Miguel en Yaneth. Maar deze keer blijf ik halverwege verbaasd staan. Er knipperen een honderdtal kleine lichtjes langs de 5de unit, waar nu 'tia Fanny' de scepter zwaait. En ook blijkt er een kerstboom te staan in volle glorie, met ook alweer ontelbare gekleurde knipperlichtjes. Een prachtig gezicht op zo'n donkere avond. Natuurlijk loop ik er even heen en zie dan dat ze nog veel meer heeft gedaan. De ingang van het huis is helemaal veranderd en heeft echt een eigen gezicht gekregen met enkele

witte hekjes naast het pad en nog wat verfraaiingen. Wat ontzettend leuk en wat een geweldig initiatief. Tot nu toe was het enkel 'tia Martha' die dit soort dingen deed en van haar huis echt een thuis maakte voor de kinderen. Maar nu dus ook 'tia Fanny'. Even later sta ik voor het huis van Jose Miguel en Yaneth en ook daar schittert de verlichting je tegemoet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd wat moeite heb met die wild knipperende lampjes (cultuurverschiljetje!) maar het doet toch wel heel vrolijk aan. Ik denk dat nu de andere units wel snel zullen volgen met het versieren van hun huis. 't Werkt echt aanstekelijk en eerlijk gezegd kunnen we wel wat bemoediging gebruiken.

Begin december werd namelijk covid geconstateerd bij onze algemeen directeur Jorge Montoya. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis en omdat er nergens een plek vrij was werd hij naar een privékliniek gebracht. Gigantisch duur, maar er was geen andere mogelijkheid. We bidden en hopen dat, als deze brief bij u binnenkomt, we betere berichten zullen hebben. Het is enorm spannend en heel veel werk voor zijn dochter Litzy die nog thuis woont. Want ook Veronica, zijn vrouw en Moises, de jongste zoon, zijn ziek. Maar wel in mindere mate, en ze zijn thuis gelukkig. Op [Facebook](#) zullen we proberen u op de hoogte te houden. Uw gebed voor deze familie wordt enorm op prijs gesteld.

Ik ben enorm dankbaar dat er geen enkel kind ziek is en ook geen tante. God zorgt zo goed voor ons allen. Dit ervaren we echt als genade. Ook leidinggevende Jose Miguel blijft alles bespaard, behalve al het extra werk dat nu op zijn schouders terecht komt. Zover ik kan probeer ik hem te ontlasten en dat is dan vooral in het onderhouden van alle contacten, en oplossingen zoeken voor de problemen die zich verder nog voordoen. Zoals een dief, die vorige week weer het terrein opkwam en waar de jongens met Jose Miguel achteraan gingen. Op zo'n moment komen ze mijn lantaarn halen en me even op de hoogte brengen. Eigenlijk wilde ik ook meehelpen, maar dat is me verboden door Jose Miguel. O nee, veel te gevaarlijk! Ze hebben de dief niet te pakken gekregen, maar hij heeft ook niets kunnen stelen.





Inmiddels zijn de stenen en het ijzer voor het fundament van de eerste 50 meter muur gekocht. Nu nog de stenen voor de opbouw, het cement en een goede metselaar die ons niet het vel over de oren trekt. Want het gaat uiteindelijk in totaal om 500 meter muur en dat is niet niks, maar wel echt nodig. We zijn enorm blij met de respons die velen van jullie hebben gegeven.

Het fundament voor de muur ligt al klaar

De vakantietijd is nu aangebroken en dus het 'Zoom'onderwijs is voorbij. De regering heeft aangekondigd dat er in februari weer gewoon school zal zijn. Maar of dat gaat lukken...? In ieder geval hebben de kinderen allemaal goede cijfers gehaald voor hun werk en examens, en stomen ze door naar de volgende klas. Dit is voor een groot deel toch ook te danken aan de tantes, die de kinderen met veel toewijding begeleid hebben gedurende het hele Zoom-gebeuren. Petje af voor de dames. En vooral dank aan God, die hen de wijsheid en het geduld heeft gegeven, die ze beslist nodig hadden. We hebben ook twee nieuwe kinderen, waarvan de moeder in de gevangenis zit. Micaela van 9 jaar en Jose Daniel van 12 jaar. Een hele overgang voor deze kinderen, we geven hen een warm welkom en hopen dat ze zich snel thuis gaan voelen in de Misión Timoteo familie.



Er werd ijverig gestudeerd



Micaela



*Klusjes doen, dat moet ook gebeuren.
Kinderen brengen tuinafval naar de
composthoop*

Nu nog even een persoonlijke noot: Ik ben heel dankbaar voor de covid gespaard te zijn, maar ben helaas een tijd geleden nogal hard gevallen op mijn billen. Dit heeft me een gekneusd stuitje opgeleverd en ik heb daar erg lang last van gehad. Ik dacht aanvankelijk dat het meeviel en ging dus gewoon door met alles in mijn gebruikelijke tempo, maar dat bleek niet helemaal zo verstandig. Ik heb dus enkele weken praktisch de hele dag plat moeten liggen. Nu gaat het gelukkig beter. Een mens is dus nooit te oud om te leren. En...hebben jullie mijn boekje al gelezen? Ik zou het fijn vinden om jullie reactie te horen. Stuur gerust eens een [e-mailtje](mailto:altena.therese@gmail.com) of berichtje via Whatsapp. (altena.therese@gmail.com / +59-167709556)

Nog even en dan is het kerst, wat hier altijd gepaard gaat met veel bezoekers van buitenaf, die de kinderen dan extra willen verwennen. Maar dat doen jullie ongetwijfeld ook in deze decembermaand.

Was sinterklaasavond erg gezellig? En hebben jullie nog plannen voor de kerstdagen en oud en nieuw? In ieder geval wens ik jullie allemaal heel gezegende feestdagen toe met allen die je dierbaar zijn. Het nieuwe jaar gaan we weer vol verwachting tegemoet en we zullen regelmatig blijven vertellen over het reilen en zeilen van heel Misión Timoteo. Dank voor jullie verbondenheid met ons, die jullie op heel veel manieren hebben laten blijken.

God zegene jullie allen. Hartelijke groeten van alle medewerkers hier, die ook dankbaar zijn voor de steun in gebed en giften die ze in het afgelopen jaar hebben ervaren. Lieve groeten van jullie Therèse.

Van het bestuur

In de nieuwsbrief van oktober stond o.a. een stukje over de verhouding van Therèse met Zending en Gemeente. Als bestuur willen we daar een aanvulling op geven om onduidelijkheden te voorkomen. Therèse is heel dankbaar voor wat Zending en Gemeente al die jaren voor hen heeft gedaan en betekend. En die dankbaarheid is er nog steeds.

Zending en Gemeente op haar beurt heeft veel respect voor oudere zendingen en wil die ook geestelijk en sociaal blijven ondersteunen. Zendingen blijven altijd onderdeel van de Zending en Gemeente familie.

Er is nu alleen iets veranderd in de financiële verstandhoudingen, en dat heeft te maken met de ANBI-status. Veel zendingen gaan hun leven lang door met het werk. Hun rol wordt in de loop der jaren wel anders. Ze worden bijvoorbeeld adviseur of ambassadeur. Die andere rol maakt het moeilijk bij giften de ANBI-status te behouden. Daarom heeft Zending en Gemeente besloten de zakelijke relatie met oudere zendingen te beëindigen, wanneer zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt.

Mensen die geld willen overboeken voor de Misión en gewend waren dit via Zending en Gemeente te doen, kunnen dat vanaf nu rechtstreeks overboeken ten gunste van rekeningnummer NL97 RABO0351184384 t.n.v. Stichting Misión Timoteo.

En verder:

Misión Timoteo bestaat dit jaar 25 jaar, en Therèse heeft een boekje geschreven waarin ze het hele proces beschrijft vanaf hun eerste huwelijksjaren tot nu. Het is een eerlijk verhaal, waarin hoogtepunten, maar ook dieptepunten beschreven worden. En gelukkig valt er ook een heleboel te lachen en worden de zegeningen geteld! Het boekje is alleen te bestellen via Misión Timoteo. Met de aankoop van het boekje steunt u het kindertehuis in Bolivia. Ook leuk om cadeau te doen en zo anderen te informeren over het werk van Misión Timoteo.

Wilt u het boekje bestellen en naar uw huisadres laten sturen?

Maak dan 15,- over naar NL97 RABO0351184384 t.n.v. Stichting Misión Timoteo, met vermelding van 'boekje bestellen'. Stuur daarbij een e-mail naar penningmeester@misiontimoteo.nl met daarin uw volledige naam, adres en woonplaats. Het boekje wordt dan per post naar u toegestuurd.

Wilt u het boekje afhalen?

Dat kan op onderstaande adressen. U betaalt dan geen 15, maar 10,- contant. Graag vooraf even een telefoontje om er zeker van te zijn dat iemand thuis is.

Kampen: Treurwilg 12 (06-50812384)

Middelburg: Laurens Stommesweg 30 (06-30212360)

Rotterdam: Mijlpad 3 (06-51932514)

Urk: Rotholm 22 (06-25442384)

Utrecht: Anna van Burendreef 72 (06-41868034)

Zierikzee: Lange Blokweg 26 (06-20424033)

Zierikzee: Boekwinkel Jona, Visstraat 6 (tijdens openingstijden)



Project 'Muur'

Helpt u ons een muur te bouwen om de kinderen en het personeel van Misión Timoteo te beschermen? We zoeken mensen die hun steentje willen bijdragen. Doet u mee? U kunt een gift storten op NL 97 RABO 0351184384 t.n.v. Misión Timoteo, met vermelding van 'Muur'.

Alvast hartelijk bedankt!



Colofon

Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: +59-167709556
e-mail : altena@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591.)335.980.16

Stichting Misión Timoteo Nederland
KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Fiscaal nummer: 8155.52.178
Postadres: Lange Blokweg 26
4301 NZ Zierikzee
e-mail: info@misiontimoteo.nl
internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 06- 204 240 33
e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:
Wuilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon : 06-41003034
e-mail : rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson
Laurens Stommesweg 30,
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06 30212360
e-mail: nieuwsbrieftimoteo@gmail.com

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse prive:
NL96RABO 0351185178
t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel



Tsja...kerst zonder sneeuw, wat moet je dan? Maar de Bolivianen zijn niet voor één gat te vangen, ze maken gewoon een alternatieve sneeuwpop van autobanden.

Volg Misión Timoteo op Facebook, bezoek onze website:
Scan de QR code of ga naar www.misiontimoteo.nl

