

Oktober 2021

Lieve vrienden,

“Herthaaaaa!!!” Met een rotvaart ging mijn hond ervandoor. Er was geen houden aan. Voor de tweede keer was ze op de boerderij en begon zich duidelijk vrijer te voelen. Heel fijn natuurlijk, maar zo vrij was nu ook weer niet de bedoeling. We waren aan het wandelen en kwamen langs de drinkplaats voor de koeien, die op zo'n honderd meter van mijn huis ligt. En daar zag ze ineens twee grote witte reigers, een waterhoen en enkele prachtige donker-goudkleurige vogels. De verleiding was te groot en ik kon roepen wat ik wilde, maar ze ging er in vliegende vaart op af. Ze had alleen niet in de gaten dat haar doelen midden in het water stonden en...plons daar ging ze, met haar hele hebben houwen. Maar zo snel als ze erin dook, zo snel was ze er ook weer uit. En toen luisterde ze wel, want het beest heeft een gruwelijke hekel aan water. Heerlijk, ik heb me slap gelachen. Zo jammer dat je dan juist geen camera bij je hebt.

Ja lieve mensen, ik ben alweer twee maanden terug in Bolivia. Ik heb een heel goede tijd gehad in Nederland en ben erg dankbaar voor de liefdevolle ontvangst door zovelen van jullie. Allereerst in mijn thuisgemeente de Morgenster op Urk, en ook in de zo trouwe gemeentes in Zeeland. Daarnaast natuurlijk door mijn dochters en hun gezinnen. Met hen heb ik dit keer vooral veel tijd doorgebracht. Het was drie jaar geleden dat we hen voor het laatst gezien hadden, en er was intussen natuurlijk enorm veel gebeurd. Hun papa en opa moesten ze nu missen zonder echt afscheid te hebben kunnen nemen. En dat gaat ook hen niet in de koude kleren zitten. Maar met elkaar hebben we toch veel kunnen genieten en vooral ook veel gepraat. Ik ben zelfs met onze oudste dochter Esther een hele week naar Frankrijk geweest. Dat was even echt vakantie voor ons allebei. Achteraf was ik enorm blij dat we dat hadden gedaan. Want hoewel ik het me aanvankelijk niet bewust was, was het voor de eerste keer overal alleen naar toe gaan in Nederland behoorlijk emotioneel en vermoeiend. Wat trouwens wel bijzonder was: twee weken voor het eind van mijn verlof werd het boekje gedrukt dat ik heb geschreven. Een geweldige gebeurtenis voor mij, en ik hoop dat velen van u het zullen lezen. De titel? “Hoe barmhartigheid een gezicht kreeg”. Elders in deze nieuwsbrief meer informatie over het bestellen van dit boekje.



Terug in Bolivia stond ik 's middags even met Jose Miguel te praten voor mijn huis toen we opeens een brandlucht roken. Op het aangrenzende terrein hadden ze een vuur gemaakt om afval te verbranden. Gezien de weersomstandigheden niet erg slim, want er stond een forse wind die het vuur enorm aanwakkerde. Onmiddellijk hebben we de grote jongens opgetrommeld, alle tuinslangen die we maar konden vinden uitgerold, en spuiten maar! Ondertussen belde Jose Miguel de brandweer, die verscheen toen alles geblust was. Maar aan de andere kant van het aangrenzende terrein hadden ze nog wat werk gelukkig. Welkom terug in Bolivia!



Anderhalve week later was ik uitgenodigd voor een bruiloft, en wel van 'onze' eigen Guadelupe, die samen met haar zus Isabel zo'n acht jaar op het kinderkuis heeft gewoond. Er waren ook diverse oude bekenden, zoals Elisabeth en Eliezer, een van de eerste echtparen, die bij ons werkten, acht jaar lang. Fantastisch hen weer te zien. Guadelupe was bij hen in huis toentertijd. En met wie trouwde onze Lupe? Met Anthonie, een rasechte Nederlander! Hij had haar voor het eerst ontmoet bij een bezoek van World Servants aan het kinderkuis. Zij was toen pas 11 jaar en hij bijna 18. Vele jaren verstreken, maar hij kon dat kleine meisje met die grote ogen maar niet vergeten. Het is een prachtige bruiloft geworden, waarbij ook zijn ouders en zus aanwezig waren. Haar broer leidde haar naar het altaar en de voorgangster van haar kerk vertelde hun super romantische geschiedenis. Iedereen was enorm ontroerd door dit verhaal waaruit duidelijk blijkt hoe God mensen leidt en ze de kracht geeft vol te houden, geduld te hebben en ware

liefde te betonen zoals staat in 1 Kor. 13 vers 4-8:

De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde.

Wat zijn we blij en gelukkig voor hen! Guadelupe blijft nog even hier om haar studie af te maken, maar zal in december naar Nederland reizen om zich bij Anthonie te voegen en hun nieuwe leven samen daar te beginnen.



De laatste tijd krijg ik steeds briefjes van kinderen, die hier vroeger geweest zijn. Ze willen graag weer op bezoek komen nu ze weten dat ik terug ben. Hartverwarmend voor mij, en ik ben benieuwd naar hun verhalen. Want de meesten hebben veel meegemaakt, nadat ze het kindertehuis hebben verlaten. Via Facebook krijg ik natuurlijk wel eens iets mee, maar dat zegt lang niet alles over wat er zich werkelijk allemaal afspeelt in hun leven. Ook ben ik gevraagd een huwelijkskursus te geven aan de beheerder van de boerderij en zijn 'vrouw'. Een hele uitdaging, maar ik weet dat de Heer me ook hierin zal leiden. 'k Zal wel veel geduld moeten hebben, want hun tijdsindeling is op zijn zachtst gezegd niet altijd even gedisciplineerd...



Tijdens het verblijf in Nederland kwam ook nog een delegatie van Zending & Gemeente op bezoek. Heel gezellig, maar toch ook een beetje pijnlijk. Doordat er nogal veel jonge zendelingen bij zijn gekomen is het tijd geworden voor de zeventig- plussers om plaats te maken voor hen, althans in de organisatie. Daardoor krijgt de jongere generatie meer aandacht en ruimte, en wordt ook

de financiële situatie voor hen misschien aantrekkelijker. Natuurlijk blijven we gewoon meedoen met de sociale activiteiten van Z&G, zoals bijvoorbeeld de zendelingenconferenties, maar de financiën worden dus niet meer via hen geregeld. Die moeten rechtstreeks naar de desbetreffende zendelingen of naar hun stichting gaan. In mijn geval is dat dus naar Misión Timoteo. Hoewel ik dit wel had zien aankomen, was het toch even slikken en bovenop al de andere emoties niet echt makkelijk te verstouwen. Soms vraag ik me echt af hoe God daar nu naar kijkt. Tenslotte zond Hij Mozes uit op z'n 80^e, en ook Jozua was niet meer de jongste toen hij het stokje van Mozes over nam. En God bleef gewoon voorzien en hen leiden en begeleiden.

Intussen is ook hier het covid- gebeuren nog niet voorbij. De kinderen studeren nog steeds via Zoom op hun door jullie geschonken computers. Mensen, wat zijn we daar blij mee! En ze doen het enorm goed, want hun tussentijdse resultaten waren boven het gemiddelde. We zijn echt supertrots op hen. En ook op de tantes, die hen begeleiden en voortdurend opletten en hen bijstaan. Zo leren ze al vroeg wat teamwork is. Grappig hoe je dan uit zo'n vervelende situatie toch je voordeel kunt trekken.



Enkele weken geleden zijn er rondom mijn huis enkele bomen gesnoeid en heb ik ineens veel meer licht en zon. Ik ben nu ook veel enthousiaster om de plantjes en het gras (wat nog moet komen) regelmatig te besproeien. En natuurlijk mijn hond Hertha te leren geen planten of struiken uit te graven. Bovendien hopen we dat de dieven die regelmatig het terrein binnendringen, er niet dwars doorheen banjeren.

Want ja, dit is echt een groot probleem aan het worden. Het gaas dat we indertijd om het hele terrein hebben gezet, is aan een wat stevigere vervanging toe. We hebben dringend een muur nodig rond het hele terrein zodat zowel de kinderen als het personeel zich weer veilig kunnen voelen. Op

dit moment zijn ze behoorlijk bang en durven 's avonds niet meer naar buiten te gaan. Soms, als de honden aanslaan en directeur Jose Miguel poolshoogte gaat nemen, neemt hij enkele jongens mee om het terrein uit te kammen. Maar die blijven dan angstvallig dichtbij hem. Vooral ook omdat ze weten dat de criminaliteit veel hardere vormen heeft aangenomen. Er worden regelmatig wapens gebruikt bij diefstallen en overvallen op straat. Dit is geen leuke situatie en daarom hebben we een project 'Muur' opgesteld. De totale muur zal vijfhonderd meter lang zijn, maar we hebben het verdeeld in stukken van vijftig meter. En we hopen enorm veel respons te krijgen. Misschien wilt u een of meer meters voor uw rekening nemen? Wat zal het geweldig zijn als de kinderen zich weer echt veilig kunnen voelen!

Ik hoop dat u een beetje hebt kunnen meegenieten via dit epistel en de foto's. God zegene u voor uw meeleven, meedenken, mee schenken, en mee bidden met ons allemaal hier op Misión Timoteo!

Jullie Therèse.

Boek bestellen 'Hoe barmhartigheid een gezicht kreeg'

Voordat ze naar Nederland kwam heeft Therese het levensverhaal van Dick opgeschreven. Dat verhaal is een boekje geworden, waarin ze het hele proces beschrijft vanaf hun eerste huwelijksjaren tot aan het 25-jarig bestaan van Misión Timoteo. Het is een eerlijk verhaal, waarin hoogtepunten, maar ook dieptepunten beschreven worden. En gelukkig valt er ook een heleboel te lachen en worden de zegeningen geteld! Het boekje heeft 88 pagina's. Het is in eigen beheer uitgegeven en te bestellen via Misión Timoteo. Met de aankoop van het boekje steunt u het kindertehuis in Bolivia. Ook leuk om cadeau te doen en zo anderen te informeren over het werk van Misión Timoteo.

Wilt u het boekje bestellen en naar uw huisadres laten sturen?

Maak dan 15,- over naar NL97 RABO0351184384 t.n.v. Stichting Misión Timoteo, met vermelding van 'boekje bestellen'. Stuur daarbij een e-mail naar penningmeester@misiontimoteo.nl met daarin uw volledige naam, adres en woonplaats. Het boekje wordt dan per post naar u toegestuurd.

Wilt u het boekje afhalen?

Dat kan op onderstaande adressen. U betaalt dan 10,- contant. Graag vooraf even een telefoontje om er zeker van te zijn dat iemand thuis is op het afhaalpunt.

Kampen: Treurwilg 12 (06-50812384)
Middelburg: Laurens Stommesweg 30 (06-30212360)
Rotterdam: Mijlpad 3 (06-51932514)
Urk: Rotholm 22 (06-25442384)
Utrecht: Anna van Burendreef 72 (06-41868034)
Zierikzee: Lange Blokweg 26 (06-20424033)
Zierikzee: Boekwinkel Jona, Visstraat 6.

Wij hopen dat veel mensen het boekje zullen bestellen, het is echt de moeite waard om te lezen.
Bestuur Misión Timoteo



Sponsor een steen

Helpt u ons een muur te bouwen om de kinderen en het personeel van Misión Timoteo te beschermen? We zoeken mensen die hun steentje willen bijdragen. Een meter muur van 2,30 hoog kost in totaal ongeveer 100,- Doet u mee?

Elk bedrag is meer dan welkom.

U kunt een bijdrage overmaken naar NL 97 RABO 0351184384 t.n.v. Misión Timoteo, met vermelding van 'Muur'.

Alvast hartelijk bedankt!



PROYECTO: BARDAS PERIMETRAL HOGAR REDIL "MISION TIMOTEO"

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario (numeral)	Precio Bolivianos	Precio Dolares	Precio Euros
1	REPLANTEO DE BARDAS	ML	50,00	10,32	516,00	74,46	62,05
2	EXCAVACION MANUAL	M3	10,72	42,59	456,56	65,88	54,90
3	HORMIGON POBRE E=5 CM	M3	0,95	1.062,37	1.009,25	145,64	121,36
4	HORMIGON ARMADO. ZAPATA DE Ho Ao	M3	3,46	2.112,72	7.310,01	1.054,84	879,03
5	HORMIGON ARMADO. VIGA PORTAMURO DE Ho Ao	M3	1,50	2.315,90	3.473,85	501,28	417,73
6	HORMIGON ARMADO. COLUMNA DE Ho Ao	M3	2,02	4.532,66	9.155,97	1.321,21	1.101,01
7	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL SIN PROVISION DE MATERIAL	M3	7,26	54,27	394,00	56,85	47,38
8	MURO DE LADRILLO CERAMICO DE 6 HUECOS	M2	115,00	99,64	11.458,60	1.653,48	1.377,90
9	REVOQUE FINO PIRULEADO	M2	115,00	69,03	7.938,45	1.145,52	954,60
					41.712,70	6.019,15	5.015,96

NOTA: CORRESPONDE A 50 METROS LINEALES POR 2,30mt DE ALTURA
TOTAL DE LA BARDAS PERIMETRAL 510 ml



Colofon

Therèse Altena

Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia

telefoon: (+591) 67709556

e-mail : altena@misiontimoteo.nl

Fundación de Acción Social (Bolivia)

telefoon/fax: (+591.)335.980.16

Stichting Misión Timoteo Nederland

KvK Den Haag 28083230. ANBI status

Fiscaal nummer: 8155.52.178

Postadres: Lange Blokweg 26

4301 NZ Zierikzee

e-mail: info@misiontimoteo.nl

internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker

Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee

telefoon: 06- 204 240 33

e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:

Ria Vergouwe

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg

telefoon: 0118 614 883

e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:

Wuilly en Rafaela Celis-Schut

telefoon : 06-41003034

e-mail : rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson

Laurens Stommesweg 30,

4335 AZ Middelburg

telefoon: 06 30212360

e-mail: nieuwsbrieftimoteo@gmail.com

Webmaster: Frans Spoor

e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo

NL 97 RABO 0351184384

NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse prive:

NL96RABO 0351185178

t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel.