

December 2022

Lieve vrienden,

Op de achtergrond hoor ik de kreten van de kinderen, die een nieuwe glijbaan hebben ontworpen, beter gezegd herontdekt (mijn kleindochter Stefanie heeft dit enkele jaren geleden met hen gedaan): de waterglijbaan! Het is hier bloedheet, dagelijks 38-40 graden, en dan is het heerlijk om de tuinslangen te zoeken, lange zeilen uit te spreiden en dan de kraan open te draaien. Eén groep kinderen aan de ene kant en één aan de andere kant en spuiten maar! Uren zijn ze er zoet mee. En omdat we een eigen waterbron hebben kan niemand klagen. Nou ja, de elektriciteitsrekening zal wel wat omhoog gaan, maar wat een pret hebben de kinderen daarvoor! Dat is toch onbetaalbaar? Bovendien geeft het voor hen allen een stuk ontspanning, wat we na ruim een maand intense onlusten hard nodig hebben.



Staking

Want ja, het was me het maandje wel voor heel Bolivia. Normaal gesproken schrijf ik niet over politiek, maar soms kom je er niet onderuit. Vooral als een van de gevolgen is dat de kinderen niet naar school kunnen. In november had er een 'censo' -een volkstelling- gehouden moeten worden in Bolivia, maar enkele maanden ervoor kondigde de regering aan dat het pas zou gebeuren midden 2024 omdat het instituut voor de statistieken er niet klaar voor was. (Ondanks dat men 10 jaar de tijd had gehad inclusief een lening van \$ 68 miljoen uit het buitenland om hun werk te ondersteunen). Het departement Santa Cruz kwam daartegen in opstand en eiste dat de censo *wel* zou plaatsvinden in 2023. De regering weigerde dit. De reden: De uitkomst zal het hele kiesdistrictenstelsel veranderen, het aantal parlementsleden van elk departement en de inkomsten voor elk departement. En dat komt de regeringspartij niet uit. Want Santa Cruz zal er dan een stuk beter voor komen



te staan. We hebben hier de afgelopen 10 jaar een grote migratiegolf gehad vanuit het binnenland, waardoor de stad een enorme bevolkingsaanwas kreeg. Dus het Burgercomité riep een algehele staking uit. Dit werd gedaan tijdens een 'Cabildo', een volksvergadering, waar het volk besliste wat er zou moeten gebeuren. Dit is een in de grondwet vastgelegd principe, voortgekomen uit een reeds lang bestaand gebruik. Al met al heeft de staking 36 dagen geduurd waarbij de regeringspartij gebruik van geweld niet schuwde. De politie werd geïnstrueerd er alles aan te doen om de staking te breken. Dit is niet gelukt en uiteindelijk is er nu een wet gekomen voor die volkstelling, waarin men zich kan vinden. We kunnen weer adem halen!

Vakantie

Gedurende de tijd van stakingen hebben de kinderen les gehad via het scherm en juist de afgelopen week is het schooljaar afgesloten. Gelukkig met goed gevolg voor de meesten. Enkelen hebben nog wat bijlessen gehad de laatste dagen, maar nu heeft iedereen vakantie. Tenminste.....de kinderen dan. Want voor het personeel breekt er juist een extra drukke tijd aan! Gelukkig hebben we Wilber, de onderhoudsman, die vooral de jongens onder zijn hoede neemt en hen op



verschillende gebieden van alles leert over klussen. Zo hebben er al enkelen geleerd met een boor om te gaan, stopcontacten te plaatsen, te lassen en scharnieren in deuren te verwisselen. We hadden hiervoor een extra budget gekregen van een echtpaar uit Nederland, zodat er ook de nodige materialen en gereedschap konden worden gekocht. De jongens zijn er behoorlijk enthousiast over en Wilber heeft een natuurlijk gezag over hen. Hij is echt een goede hulp voor Jose Miguel, de directeur, want nu zijn er twee mannen die een soort vaderlijk gezag uitoefenen. En dat is natuurlijk wat deze kinderen nodig hebben, dat ervaren we heel duidelijk. Ook gaan er leuke dingen georganiseerd worden zoals een schaaktoernooi. Vandaar dat ik de laatste tijd regelmatig op een groepje jongens stuit die aan het schaken zijn. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten en de uitkomst van het toernooi.

Timing

Overigens heeft God weer regelmatig op wonderbare wijze voorzien. Het was zo dat er door de staking allerlei wegblokkades waren, en er weinig boodschappen gedaan konden worden. En toch... verschillende keren werd er een lading levensmiddelen gebracht door -voor ons- volkomen onbekenden. Maar God kent hen en heeft hen naar ons toe gebracht. Op zo'n moment wordt je wel even stil en eens te meer ga je Gods grootheid en goedertierenheid zien. Ook kregen we vanuit Nederland extra giften en precies op tijd. Dan nog een voorziening: Onze psychologe Carmen, die 6 jaar met heel veel liefde op Misión Timoteo heeft gewerkt, was hard aan rust toe en heeft zich teruggetrokken. Maar niet zonder voor een vervangster, Gaby, te zorgen, die hetzelfde hart voor kinderen heeft. Ik heb dit echt als heel bijzonder ervaren. Wat een timing!

Operatie

Wat mijn gezondheid betreft: 9 december word ik weer in de kliniek verwacht en als het goed is wordt alles weer in de oude staat hersteld. En zal ik dan weer helemaal gezond zijn zonder rare bijverschijnselen. Daar zie ik enorm naar uit. Door allerlei omstandigheden heeft de wachttijd hiervoor negen maanden in beslag genomen. Het laatste uitstel kwam door de al eerder genoemde staking. Maar goed, na een tijd van herstel hoop ik dan weer gewoon te kunnen functioneren. Ik weet dat de Heer nog steeds een doel heeft met mijn leven en ga ik vol vertrouwen de komende tijd tegemoet. Het fijne is wel dat mijn dochter Miranda zal overkomen voor de operatie en dan drie weken zal blijven om me door de eerste tijd heen te helpen. Ze zal dan ook tijdens de kerstdagen hier zijn. U begrijpt dat dit voor mij heel bijzonder is, en dat ik me er enorm op verheug.

Vlak na mijn bekering kreeg ik twee teksten mee, waarvan ik kan getuigen, dat die me altijd hebben vergezeld (en nog steeds) op mijn weg in dit leven. Het zijn deze teksten:

'Voor de blijmoedige is het altijd feest' Spreuken 15: 15b

'De vreugde des Heren is mijn kracht' Nehemia 8:11b

Want weet u; als wij de weg met God gaan in gehoorzaamheid -al is dat soms met vallen en opstaan- dan bereiden wij Hem vreugde, waardoor wij zelf gesterkt worden.

Aan het eind van deze brief wil ik u graag enkele dank- en gebedspunten voorleggen en ik hoop echt dat u er tijd voor vindt in alle drukte die de maand december met zich meebrengt.

Danken voor:

- de goede schoolresultaten van alle kinderen; ze gaan allemaal over.
- de liefdevolle en trouwe inzet van de tantes, de directeur en zijn vrouw en al het andere personeel.
- onze psychologe Carmen, die ons zo trouw gediend heeft met haar hele hart.
- onze nieuwe psychologe, Gaby
- alle giften van de afgelopen tijd. Nooit gaat er iemand zonder eten naar bed en altijd hebben we iedereen zijn/haar salaris kunnen betalen.
- de eieren die onze eigen kippen produceren.

Bidden voor:

- nieuwe hulptantes
- het extra salaris wat we deze maand aan iedereen moeten betalen
- onze adolescenten, waarbij de hormonen door hun lijf gieren en die zich daar dan ook naar gedragen. Soms hebben de tantes het idee dat er een orkaan raast.
- dat de tantes veel geduld en liefde kunnen geven aan de kinderen
- mijn operatie en een voorspoedig en goed herstel.

Ik wens u allemaal hele fijne en gezegende feestdagen en hoop u in het nieuwe jaar weer verslag te doen van alles wat zich op Misión Timoteo afspeelt.

Hartelijke groeten en Gods rijke zegen namens alle medewerkers voor het jaar 2023, waarin we vol verwachting uitkijken naar wat onze God, Jezus Christus, de Heer van ons leven gaat doen.

In Hem verbonden,
Therese.

Van het bestuur

Al weer is er een jaar voorbij gevlogen. En ook dit jaar is er weer veel gebeurd, zowel hier in Nederland als ook in Bolivia bij Misión Timoteo. Het is de taak van het bestuur in Nederland om te zorgen voor voldoende inkomsten voor de Misión. Dat doen we op allerlei verschillende manieren. Allereerst zijn daar natuurlijk de mensen die maandelijks een bedrag overmaken. (Specifieke giften voor de muur hebben dit jaar € 2070,- opgebracht.) Daarnaast worden er vanuit het bestuur, maar zeker ook door andere mensen die zich betrokken voelen bij Misión Timoteo, acties opgezet om extra geld binnen te halen. Zo hebben drie zussen een Brocante Fair georganiseerd in juni, die €1645,- heeft opgebracht. In september en oktober heeft "Stichting vrouwen in Zeeland helpen" gespaard voor Misión Timoteo. De opbrengst was 3000,- Dit bedrag is bestemd om nieuwe tafels en stoelen te kopen voor de eetzaal. Gemeente 'De Morgenster' op Urk hield een verkoping en een nieuwsbrief lezeres vroeg haar vrienden en familie via Whatsapp om online te doneren. Wat een leuk idee! We willen iedereen die dit jaar een bijdrage heeft geleverd of gegeven voor de Misión heel hartelijk bedanken. We hopen dat u ons blijft helpen. Het is heel belangrijk om met elkaar te blijven zorgen voor voldoende inkomsten, zodat de kinderen van Misión Timoteo een goede opvoeding kunnen krijgen. Wist u trouwens dat er nog boekjes te koop zijn over het ontstaan van Misión Timoteo, geschreven door Therese? Ook hiermee steunt u ons! Als u interesse hebt kunt u een boekje bestellen bij onze penningmeester Ria Vergouwe, zie colofon. De boekjes kosten 15,- per stuk, inclusief verzending.

Rest mij u hele goede kerstdagen toe te wensen en alle goeds voor het nieuwe jaar. Ook willen wij Therese een voorspoedig herstel wensen.

Hartelijke groet namens het bestuur van Stichting Misión Timoteo.

Marja Bakker,
voorzitter

Project 'Muur'

Helpt u ons de muur af te bouwen om zo de kinderen en het personeel van Misión Timoteo te beschermen? We zoeken mensen die hun steentje willen bijdragen. Doet u mee? U kunt een gift storten op NL 97 RABO 0351184384 t.n.v. Misión Timoteo, met vermelding van 'Muur'.

Alvast hartelijk bedankt!



Colofon

Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: **+59-167709556**
e-mail : altena@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591.)335.980.16

Stichting Misión Timoteo Nederland
KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Fiscaal nummer: 8155.52.178
Postadres: Lange Blokweg 26
4301 NZ Zierikzee
e-mail: info@misiontimoteo.nl
internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 06- 204 240 33
e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:
Wuilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon : 06-41003034
e-mail : rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson
Laurens Stommesweg 30,
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06 30212360
e-mail: nieuwsbriefftimoteo@gmail.com

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse prive:
NL96RABO 0351185178
t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel.

