

December 2023

*Lieve vrienden,*

Hier zit ik dan in Salina, Kansas, USA, met een lange broek en dikke trui aan. 't Is rond het vriespunt. Telefoontje uit Santa Cruz: Het is hier om te stikken zo heet! (rond de 40 graden). Wat een tegenstelling! En niet alleen het weer. Ook het verkeer: borden met de maximumsnelheid waar men zich gewoon aan houdt, lijnen op de weg, vlakke wegen zonder kuilen...eerlijk: het is even een verademing, hoewel er ook weer zoveel is wat ik mis. Ik voel me af en toe een vat vol tegenstrijdigheden, maar dat is inherent aan het zendeling zijn,



denk ik. Het is heerlijk om hier, ondanks de winterkou te zijn en volop te genieten van mijn kinderen, kleinkinderen en (op de foto) achterkleindochter Aspyn. Intussen krijg ik foto's uit Bolivia van de kinderen die afkoelen in een zwembadje...!



Toch zijn er tussen de twee werelden ook overeenkomsten: Tiensers die de weg kwijt zijn en net als een aantal volwassenen zonder vast adres door de straten van de stad dwalen. Verward en verdwaald en zoekende. Ik werd ermee geconfronteerd tijdens een Bijbelstudieochtend in een centrum voor "homeless people". Ik mocht een getuigenis geven aan mensen, waarvan sommigen half stoned of dronken waren. Anderen wel wakker, maar allen hongerig naar een beetje hoop en liefde. Ik mocht hen een hart onder de riem steken met Gods woorden van waarheid en liefde. Wat voelde ik me gezegend toen ze aan het eind allemaal zaten en er hoop gloorde in hun ogen. Ze bedankten me, stamelend, of met een omhelzing. Wat een beloning!



De afgelopen maand was er een andere "beloning" voor me. Een van de vroegere kinderen belde me: Tia mag ik u bezoeken? Natuurlijk! 's Zondags kwam Lizzie met haar twee kinderen en even later stond ook Heydi voor de deur met haar zoontje. Wat hebben we genoten! De meiden hebben empanada's gemaakt, de kinderen gingen buiten spelen en daarna hebben we uitgebreid gesmuld. Voor mij was het echt een feest. Heerlijk om de ontwikkeling te zien. Vooral Lizzie, die gezien had hoe haar ouders en zusje bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Toen ze bij ons kwam was ze totaal in shock, kroop over de grond (ze was toen acht jaar), wist haar naam niet meer, enz. En dan zie je daar nu een vrolijke jonge vrouw staan, stevig op de been en ze heeft ook nog een taak in de kerk. Geweldig wat de liefde van Jezus kan doen.



Een ander verhaal is dat van Micaela. Samen met haar broer woont ze nu al zo'n twee jaar in het kindertehuis. Hun moeder zit in de gevangenis. Micaela liep aanvankelijk nogal verdwaald rond en trok zich vaak terug in haar droomwereldje. Ondertussen is ze behoorlijk veranderd. Ze is heel sociaal geworden, heeft vriendschappen gesloten met de andere meisjes, en op school laat ze duidelijk haar artistieke kant zien. Onlangs was er een expositie van de diverse prestaties van de leerlingen, en zij is echt een uitblinker.

Minder fijn was het volgende gebeuren. Midden in de nacht werd ik gebeld: Hermana! (zuster) Brand achterin de Misión! Bij de composthoop van tien bij tien meter laaiden de vlammen hoog op. En dat was heel dicht bij mijn huis. Ik rende naar de oudere jongens. "Brand daar! Jullie weten wat je moet doen! Vervolgens naar het huis van Jose Miguel, de directeur, die onmiddellijk de brandweer belde. Met tuinslangen, emmers en badjes water probeerden we intussen zelf te blussen. De jongens renden onvermoebaar heen en weer met emmers water. Jose Miguel en enkele andere jongens hanteerden de tuinslangen tot de brandweer arriveerde. Na enkele uren was alles onder controle. Wat waren we dankbaar dat het vuur zich niet verder had kunnen uitbreiden. Wel is er besloten dat de composthoop aanzienlijk kleiner moet en ook in droge tijd vochtig gehouden moet worden. Want dit soort toestanden willen we liever niet vaker.

Daarna kwam er gelukkig een aangename verrassing. Een groep professionals onder leiding van een pastor kwam een lading tomaten brengen en tevens een middag educatief met de kinderen bezig zijn. We zijn altijd zo dankbaar voor dit soort verrassingen. Knipogen van de Heer noemen we dat.



#### Van het bestuur:

Wij zoeken mensen die zich willen inzetten om een inzamelactie te organiseren voor Misión Timoteo. Het hoeft niet heel groot opgezet te worden, kijk eens wat u in uw omgeving kunt doen. Een high-tea of etentje organiseren? Een Winter-Fair houden? Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over. U mag ons ook altijd benaderen om ideeën op te doen of van gedachten te wisselen, dat vinden we heel fijn.

Onze contactgegevens vindt u in het colofon.





Onverwacht langer bezoek kwam in de vorm van collega zendelinge Egberdien. Zij zou op verlof gaan naar Nederland en de laatste dagen daarvoor bij mij logeren. Voordien nog enkele dagen bij kennissen in Cochabamba. Op de laatste dag daar brak ze haar voet/onderste gedeelte van haar been. Ze is toen geopereerd, maar kon nog niet naar Nederland gaan. Ze hebben haar echter wel op het vliegtuig kunnen zetten voor Santa Cruz en ik heb haar opgehaald met twee jongens. Ze kwam aan in een rolstoel met krukken. We hebben haar in het gastenhuisje naast mijn huis geïnstalleerd en daar is ze vijf weken geweest. Ik heb haar zo goed mogelijk verzorgd. In de tweede week van oktober was ze zover opgeknapt dat ze naar Nederland kon gaan.

De hele maand november heeft Santa Cruz enorm geleden onder de smog die over de stad kwam. Wat was er aan de hand? Er waren in het hele departement tientallen branden die niet onder controle te krijgen waren. Honderdduizenden hectaren zijn verbrand. Ook in enkele andere departementen was het raak. De regering deed er heel weinig aan, wat natuurlijk niet ten goede is gekomen aan het land. Pas in het laatste stadium werd er hulp gevraagd aan andere landen. Het was een ramp, vooral omdat de temperaturen opliepen tot boven de 40 graden. Veel mensen hadden ademhalingsproblemen, hele oogsten en essentiële bosgebieden zijn verloren gegaan. Dit zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben voor de toekomst en voor het klimaat in de regio.



Als afsluiting nog een tamelijk belangrijk bericht. Als alles goed verloopt zal ik vanaf 1 mei t/m 30 juni 2024 in Nederland zijn. Ik ben dan ook beschikbaar voor spreekbeurten en ontmoetingen, en natuurlijk ga ik dan ook weer enkele van mijn dochters en kleinkinderen (die inmiddels niet echt klein meer zijn) ontmoeten. Maar daarover de volgende keer.



Voor iedereen hele fijne feestdagen, geniet van alles wat God u gegeven heeft en van allen die u lief zijn. Want juist deze tijd is een tijd van ontmoeten, bezoeken en mensen uitnodigen.

Hartelijke groeten, Gods rijke zegen en...tot volgend jaar.

Therese.



## Winter-Fair

Op 25 november werd in Middelburg een Winter-Fair georganiseerd waarvan de opbrengst bestemd was voor Mision Timoteo. Er was brocante te koop, kaarten, beschilderde vazen, boeken, koffie en taart. De Fair duurde van 13-17 uur, en de hele middag kwamen mensen een kijkje nemen en gezellig wat drinken. Het was een middag vol leuke ontmoetingen. Er was ook een lootjesverkoop, en dat bleek een goed idee, want al met al leverde deze middag ongeveer 1400 euro op voor de Mision. Een mooi bedrag, en zeer welkom in de dure decembermaand, waarin aan alle personeelsleden altijd een dubbel salaris moet worden betaald. Het zou heel fijn zijn als er ook in andere delen van ons land eens een actie werd georganiseerd om geld in te zamelen voor Mision Timoteo. Doet u mee?



Onze penningmeester Ria Vergouwe zat bij de kassa en was natuurlijk ook heel blij met deze opbrengst!



## Colofon

Therèse Altena  
 Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia  
 telefoon/WhatsApp: +59-167709556  
 e-mail : [altena@misiontimoteo.nl](mailto:altena@misiontimoteo.nl)  
 Fundación de Acción Social (Bolivia)  
 telefoon/fax: (+591) 33598016

Stichting Misión Timoteo Nederland  
 KvK Den Haag 28083230, ANBI status  
 Fiscaal nummer: 8155.52.178  
 Postadres: Lange Blokweg 26  
 4301 NZ Zierikzee  
 e-mail: [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)  
 internet: [www.misiontimoteo.nl](http://www.misiontimoteo.nl)

Voorzitter: Marja Bakker  
 Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee  
 telefoon: 06- 20424033  
 e-mail: [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)

Penningmeester:  
 Ria Vergouwe  
 Statenhove 4, 4336 CB Middelburg  
 telefoon: 06-53864463  
 e-mail: [penningmeester@misiontimoteo.nl](mailto:penningmeester@misiontimoteo.nl)

Unit sponsorplan:  
 Wully en Rafaela Celis-Schut  
 telefoon: 06-41003034  
 e-mail: [rafaelaschut@hotmail.com](mailto:rafaelaschut@hotmail.com)

Nieuwsbrief: Irma Waleson  
 Laurens Stommesweg 30,  
 4335 AZ Middelburg  
 telefoon: 06-30212360  
 e-mail: [nieuwsbriefftimoteo@gmail.com](mailto:nieuwsbriefftimoteo@gmail.com)

Webmaster: Frans Spoor  
 e-mail: [webmaster@misiontimoteo.nl](mailto:webmaster@misiontimoteo.nl)

Giften Kindertehuis Timoteo  
 NL 97 RABO 0351184384  
 NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse prive:  
 NL96RABO 0351185178  
 t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel.

