

Februari 2023

God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven. Leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. Romeinen 12:1,2

In deze brief schrijft **Miranda**, de dochter van Dick en Therese over haar recente bezoek aan Bolivia.

Lieve vrienden,

Terwijl ik deze tekst las, herinnerde ik mij hoe ik me de eerste paar jaar voelde nadat ik naar de VS emigreerde. Dit was een tijd zonder internet (1994) en mijn kennis van het Engels dateerde uit mijn middelbare schooltijd. Ik had me altijd gefocust op Frans en Duits, en Engels verwaarloosd bij gebrek aan interesse in Engelstalige landen. Maar de Heer had blijkbaar een ander plan en zo werd ik zelfs degene die mijn man voorstelde om naar Amerika te gaan! We maakten de keuze om hier een nieuwe start te maken. Ik dacht, sprak of leek niet op een Amerikaanse, ik was 100% Nederlands. Dus ik moest veranderen om mijn nieuwe cultuur te omarmen en relaties op te bouwen. Ik begon naar Sesamstraat te kijken, met iedereen die maar wilde gesprekjes aan te knopen, boeken te lezen en mezelf onder te dompelen in de Amerikaanse cultuur. Nu, 27 jaar later, ben ik misschien wel Amerikaanser dan menig ander, en werd ik in 2011 een trotse Amerikaans staatsburger. Zo is het ook met ons als christenen. Wanneer we ervoor kiezen om Christus te volgen en voor Hem willen leven moeten we veranderen om meer zoals Hij te worden. Misschien moeten we wel simpelweg beginnen met de kinderbijbel/filmpjes, Gods Woord lezen en intensief contact zoeken met andere christenen, zodat we kunnen veranderen en het doel kunnen vinden dat God met ons leven heeft. We worden burgers van Gods Koninkrijk en overal waar wij gaan gaat Hij met ons mee.

Zoals velen van jullie weten is mijn moeder Therese in december voor de tweede keer geopereerd en ik was dankbaar dat ik drie weken voor haar kon gaan zorgen. Ze was de 9 maanden voor de operatie al een stuk sterker geworden en stelde haar vertrouwen op God om haar volledig te herstellen. Wat de doktoren voor onmogelijk hielden werd mogelijk. Ze konden alles zonder problemen weer helemaal in elkaar zetten in haar lichaam. Na 7 dagen ging ze naar huis, en vanaf daar ging het herstel nog sneller. Wat een wandelend wonder is ze! We wisten allemaal al dat ze een kanker is, maar zonder Gods kracht en genezing zou zelfs zij het niet hebben gehaald. God is nog niet klaar!

Elke ochtend kwam Jose Miguel (en soms Yanet) me net voor 6 uur 's ochtends ophalen bij het huis om me naar het ziekenhuis te brengen. Een kopje koffie en een empanada hielpen bij het wakker worden. Rond 20.00 uur, als ze me hadden opgehaald, af en toe een ijsje om de lange dag in het ziekenhuis af te sluiten.... Het was heerlijk om bij dit geweldige en trouwe stel op adem te komen, ze zijn echt als familie voor mij geworden. Hun hart is heel erg bewogen met de kinderen van Redil. Bid alstublieft als u tijd hebt voor Jose Migel en Yanet om hen wijsheid en kracht te geven voor de kinderen.



Thuiskomen

Vanaf het moment dat ik voet op Boliviaanse bodem zette, voelde het als thuiskomen. De tijd die ik met mama en op Misión Timoteo doorbracht was zo bijzonder. Iedereen hield zonder aarzelen van me, en omhelsde me alsof ik familie was. Mijn moeder, haar verpleegster (Vania) en ik vonden snel een routine toen we eindelijk thuis waren. Na de eerste twee weken in Santa Cruz kon ik nu meer tijd doorbrengen met Jose Miguel en Yanet, de huistantes en kinderen, en met de directeur Jorge en zijn vrouw Veronica. We hadden veel geweldige gesprekken van hart tot hart. Ze vertelden me eerlijk over hun persoonlijke moeilijkheden, overwinningen, de frustraties, zorgen en zegeningen bij de Misión. Ze hebben me veel geleerd en ook anders leren kijken. Ja, het is de moeite waard om voor Misión Timoteo te vechten en hen te ondersteunen. Ik zal in de komende nieuwsbrieven enkele van mijn ervaringen delen en jullie iets laten proeven van het leven in Bolivia.

Vakantietijd



Tijdens de vakantie en feestdagen waren er verschillende activiteiten georganiseerd door vrijwilligers van organisaties, kerken, universiteiten en families met een hart voor de zending. Zo is er een familie die eerst met een organisatie kwam, het 'MT virus' te pakken kreeg en nu uit eigen beweging begint te komen. Ze trakteerden de kinderen op een chique kerstdiner. De tafel was prachtig gedekt en we hadden een geweldige tijd samen met de enthousiaste kinderen. De kinderen kregen ook cadeautjes en de avond was compleet! Een andere 'traktatie' was een EHBO-les waar het leren van de Heimlich greep voor veel hilariteit zorgde bij de kinderen.

Wedstrijd



Er werd ook een eindejaarswedstrijd georganiseerd voor alle units. Dit was een geweldige avond en ik was zeer vereerd dat ik mede-jurylid mocht zijn voor de creatieve bijdragen van de huizen. Sommigen voerden dansjes uit, anderen deden drama en allemaal legden ze er hun hart en ziel in. We moesten Creativiteit, Kleding en Coördinatie beoordelen. Na afloop van de prijsvraag kreeg elke unit ook een map met herinneringen aan dat jaar en een prijs. Een ander



hoogtepunt van de avond was het bezoek van enkele jonge mannen die jaren geleden het Misión Timoteo nest verlaten hadden, en nu terugkwamen om te vertellen hoe God hun leven op de Misión had veranderd.

Ze gaan naar universiteiten, trouwen, hebben een eigen gezin en dienen de Heer. Ze bemoedigden de kinderen met hun verhalen en je kon zien dat de kinderen goed door hadden dat deze jonge mannen dezelfde moeilijkheden overwonnen hebben waarmee zij ook dagelijks worden geconfronteerd.



Op deze foto was mijn moeder voor het eerst weer haar huis uit. Wat een vreugdevol moment was dit voor iedereen om haar te zien! Hier is ze in gesprek met een van de jonge mannen die opgroeide op Mision Timoteo.

Tot slot wil ik jullie aan een bijzondere jongedame voorstellen die studeert om verpleegkundige te worden en een enorme hulp is voor mama: Vania. Het was geen toeval dat haar naar de Misi3n bracht. God heeft een plan en roept haar op om zendinge te worden; een roeping die ze een paar jaar geleden ontving zonder iets te weten over Misi3n Timoteo. Bid voor Vania dat ze Gods leiding voor haar leven zal blijven zoeken terwijl ze haar studie voortzet en



mijn moeder helpt naar een 100% herstel De Heer is alwetend en het verbaast me altijd; Hij is zo goed!

Er is veel te vertellen en ik zal de komende maanden blijven delen. Bid alstublieft voor de toekomst van Misi3n Timoteo. God is hier nog niet klaar; we beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Kunt u een steentje bijdragen aan het veranderen van levens in het prachtige land Bolivia? Bid alstublieft voor dit volgende hoofdstuk en voor wijsheid over hoe wij ons kunnen voorbereiden op deze overgang en de timing daarvan. God heeft de touwtjes in handen, maar wij moeten zeker ons deel doen.

Ik zal bidden voor jullie families, kerken en vrienden tot we elkaar weer ontmoeten. Moge de Heer jullie zegenen en behoeden. Moge zijn aangezicht over jullie schijnen en jullie vrede geven.

Miranda Altena-Wilson

Therese schrijft:



Vorige week hebben we de bewoners van de eerste unit moeten verhuizen naar het gastenhuisje. Al geruime tijd waren mieren bezig het huis te ondermijnen en natuurlijk hadden we ze de oorlog verklaard. Hele stukken uitgegraven, vergif gebruikt, de halve vloer in de keuken eruit en schoongemaakt. Alle mierengangen verwijderd en ruim gif erin. De vloer opnieuw gelegd. Toen begon er een scheur te komen in de jongensslaapkamer, toen in de keukenopslagplaats, toen weer onder het aanrecht in de keuken en vervolgens een enorme scheur in de andere muur in de jongenskamer. Er was geen houden meer aan. Vandaar de verhuizing van de kinderen en tante. Maar wat nu? We zullen toch vrij snel moeten handelen als we niet willen dat de hele unit eraan gaat. Ongeveer de helft staat nu op instorten. Door de wijze waarop het huis is gebouwd is het mogelijk die helft, waar dus de mieren hun ondermijnende werk hebben gedaan, te herbouwen. Zo gaat niet alles verloren en zijn de kosten minder. Wat die kosten zijn weet ik nog niet precies, maar het zal gauw een 20-25.000 dollar zijn. Het moment waarop het gebeurde was wel heel ongelukkig, want er zouden net drie nieuwe kinderen komen en dat kon dus helaas niet doorgaan.

Gelukkig ook een goed bericht: binnenkort gaat het kinderdagverblijf en de pre-kleuterschool weer draaien. We hebben een nieuwe directrice kunnen vinden en het gebouw wordt nu klaargemaakt om de buurtkinderen te verwelkomen. Hier zijn we erg dankbaar voor, want dit werk heeft door allerlei omstandigheden, o.a. de covid pandemie meer dan twee jaar stil gelegen. Het is echt een pak van m'n hart dat we dit werk weer kunnen starten. Er is erg veel behoefte aan goede kinderopvang.

Ik ben nog niet volop in de running, maar alweer zo'n 80%. Wonderwel en snel hersteld van de zeer zware operatie. God is trouw. Ik kan niet anders dan Hem alle dank en eer hiervoor geven.

Bid u met me mee voor de restauratie van de unit?

Gods rijke zegen voor u allen, Therese.

De lange vakantie in Bolivia is afgelopen en als 'afscheidsfestijn' van de vakantie konden de kinderen zich nog even heerlijk uitleven op springkussens. Maar in de vakantie zijn ook nieuwe vaardigheden aangeleerd, zoals gitaar spelen, en allerlei praktische dingen zoals lassen en ontdekken hoe je elektriciteit moet aansluiten. Onze onderhoudsman heeft zich met de grotere jongens hiermee bezig gehouden. We konden hem en de materialen betalen dankzij een gift van iemand uit de gemeente Sion in Middelburg, Hartelijk dank!



Colofon

Therèse Altena
 Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
 telefoon/WhatsApp: +59-167709556
 e-mail : altena@misiontimoteo.nl
 Fundación de Acción Social (Bolivia)
 telefoon/fax: (+591) 33598016

Stichting Misión Timoteo Nederland
 KvK Den Haag 28083230, ANBI status
 Fiscaal nummer: 8155.52.178
 Postadres: Lange Blokweg 26
 4301 NZ Zierikzee
 e-mail: info@misiontimoteo.nl
 internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
 Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
 telefoon: 06- 20424033
 e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
 Ria Vergouwe
 Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
 telefoon: 06-53864463
 e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:
 Wully en Rafaela Celis-Schut
 telefoon : 06-41003034
 e-mail : rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson
 Laurens Stommesweg 30,
 4335 AZ Middelburg
 telefoon: 06-30212360
 e-mail: nieuwsbriefftimoteo@gmail.com

Webmaster: Frans Spoor
 e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo
 NL 97 RABO 0351184384
 NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse prive:
 NL96RABO 0351185178
 t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel.

