

Mei 2023

Lieve vrienden,

Ik probeer mijn handen wat warmer te maken om makkelijker te typen, maar het lukt niet echt. Het is winter in Santa Cruz. Koud, nat, miezerig en de zon wil maar niet te voorschijn komen. Temperaturen die ver beneden mijn gemiddeld aangenaam niveau liggen. Wat dat is? (Dit wordt even lachen voor jullie) 28 graden graag! Op dit moment komt dat gemiddelde niet hoger dan 16/17 graden. Trainingsbroek, dikke trui, dekbed, sokken, dichte schoenen en vooral de sjaal niet vergeten. Stel ik me aan? Natuurlijk als je Nederland / USA in de winter gewend bent. Maar als je poriën helemaal, altijd openstaan? Goed, ik zal niet langer zeuren. Eigenlijk ben ik heel blij en dankbaar het allemaal weer mee te kunnen maken. Ik kan me weer normaal bewegen, normaal op visite gaan (zoals hier op de foto bij een goede vriendin in Sucre), zelf door de stad crossen met mijn auto...oh mensen wat is dat fijn. Geloof me: zelfs boodschappen doen is nu een feestje.



Mieren-unit

Over feest gesproken: de vorige keer vertelde ik u over de eerste unit, die gedeeltelijk op instorten stond. Weet u nog? We hebben toen de tante en kinderen in het gastenhuisje gebracht omdat we het gevaar te groot vonden. En nu is hun eigen huis al bijna klaar om weer bewoond te worden. Er is keihard gewerkt door een ploeg mannen, vader en vier zoons, en het is echt mooi geworden. Nog een paar puntjes op de i, en dan gaat de tante (tia) het schoonmaken, samen met de kinderen. Eerst moet er echter gespoten worden om een muskietenkolonie te bestrijden. En natuurlijk ook even goed controleren op spinnen en dergelijke ongemakken, want die zijn hier in ruime mate aanwezig. Kortgeleden trof ik onder mijn wasbak achter het huis nog een grote tarantula aan 😊, dus toch maar even goed checken. En als dan alles klaar is, en ze er weer kunnen wonen, denk ik dat we toch maar even een feestje moeten organiseren. Dat hebben ze wel verdiend na een aantal maanden met zeven personen in een minihuisje te hebben gewoond.



Jarig

Overigens hadden we onlangs ook al een feestje. Fernanda werd 24 (geestelijk/mentaal 5 à 6 jaar) en ze wilde een barbecuefeest voor haar verjaardag. Ze kocht zelf, samen met Jose Miguel het vlees. Iedereen moest naar de eetzaal komen, want het was miezerig weer en dus werd de barbecue in de keuken geplaatst. Ze genoot, onze Fernanda! Na de barbecue kwam de taart en moest iedereen met haar op de foto voordat de taart kon worden aangesneden.

Goed

Nu even iets serieus. Vaak zeggen we: God doet alle dingen meewerken ten goede (Romeinen 8:28), en denken we niet altijd dat het inderdaad "alle dingen" zijn. Goede en vervelende en slechte, beroerde, enz. Toch heb ik dat het afgelopen jaar heel duidelijk ervaren. Doordat ik geopereerd moest worden kwam eerst Lydia over uit Nederland om me te helpen. Zo goed om je eigen dochter bij je te hebben op zulke momenten. Daarna was Stefanie, mijn tweede kleindochter er voor een aantal weken. Daarna kreeg ik een prive-verpleegstertje. Dit was een geschenk van een zeer dierbare broeder uit de USA. Ik voelde me echt een prinses. Ze was er steeds en toen de volgende operatie in aantocht was, kwam Miranda over, onze tweede dochter. Wat gaf de Heer me toch fantastische cadeautjes temidden van dat 'ziektejaar'. En daarmee hield het nog niet op, want Miranda raakte in vuur en vlam voor Gods werk hier en ze weet nu wat God van haar wil in de toekomst. Zoals ze ook al duidelijk maakte in de vorige nieuwsbrief.

Opruimen

Per 1 februari vertrok mijn verpleegstertje en was ik na bijna een jaar weer alleen. Wel even wennen hoor! Gelukkig is er dan altijd nog Hertha mijn hond hier in huis en natuurlijk de kinderen, die aan komen waaien, en de tantes, die regelmatig om het hoekje kijken. Natuurlijk komen ook Jorge en zijn vrouw regelmatig op de koffie, waarbij we dan gelijk maar even het één en ander bespreken wat betreft Mision Timoteo. Zo kwamen we overeen dat er wat betreft de kwekerij die al jaren functioneert op het terrein hier (en die van een mede-Nederlander is) iets moest veranderen. Er was een beetje wildgroei ontstaan, waardoor je letterlijk door de bomen het bos niet meer zag. Dat hebben we toen samen met de eigenaar doorgesproken en er is sindsdien heel wat veranderd. Alles ziet er veel opgeruimder uit en is veel beter georganiseerd. Daar zijn we allemaal erg blij mee. Onlangs kwamen vrijwilligers de speeltoestellen opknappen en voorzien van een nieuw verfje. Ook dat is af en toe nodig. Het ziet er nu weer een stuk beter uit en de kinderen kunnen weer heerlijk spelen.



Rijk ook eens op onze website:
<http://www.misiontimoteo.nl/wordpress/>
of volg ons op Facebook: Mision Timoteo NL



Eetzaalproject

Helaas zullen we voorlopig het kinderdagverblijf niet kunnen openen. De departementale regering heeft geen geld. Zij betalen altijd de salarissen van de onderwijskrachten (behalve de directrice), en ook een gedeelte van de maaltijden die verstrekt worden. Maar daar is voorlopig geen zicht op. Heel jammer. We zijn nu aan het brainstormen over een ander project in hetzelfde gebouw: een eetzaalproject. Daar kunnen de kinderen voor of na schooltijd onder toezicht huiswerk maken, een kleine bijbelstudie krijgen en wat lessen over hygiëne. Het idee was om dat samen met een plaatselijke kerk te doen en met Compassion. Zij financieren zulke projecten vaak. Maar helaas, pindakaas.... Compassion werkt voorlopig niet in het departement Santa Cruz. We zoeken nu dus een oplossing voor het financiële gedeelte. Erg jammer dat altijd weer dat geld een struikelblok lijkt te zijn. Maar...als dit idee goed is, zal het verwezenlijkt worden. Dat betekent bidden, zoeken, bekend maken.

Reserves

Dan hebben we ook nog een ander financieel iets waar hard voor gebeden, gewerkt, gezocht moet worden. Want voor de restauratie van de eerste unit hebben we echt al onze reserves moeten aanspreken. Dat betekent wel dat we nu maandelijks een behoorlijk gat in de begroting hebben. Toch weet ik dat het goed komt. God heeft ons nog nooit in de steek gelaten en tot nu toe, 27 jaar lang al, hebben we nog nooit schulden gehad. Hij is getrouw en de Rots van mijn geloof. 'De arm van de Heer is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren.' (Jesaja 59:1)

Tot besluit een aantal dank- en gebedspunten.

Danken voor:

1. De restauratie van de eerste unit.
2. Dank voor allen, die altijd bijdragen voor het kinderdagverblijf, zowel in geld als natura. Regelmatig komen mensen wat brengen of een feestje, met eten natuurlijk, voor de kinderen organiseren.
3. Dank voor de trouwe inzet van alle tantes, de directeur, van Redil, en zijn gezin en ook van Jorge Montoya, onze algemeen directeur.
4. Dank voor mijn genezing.
5. Dank voor het feit dat iedereen weer gewoon dagelijks naar school kan gaan.
6. Dank voor Wilbert, onze onderhoudsman, die de kinderen ook lesgeeft in elektriciteit en solderen.

Bidden voor:

1. Gezondheid van iedereen hier. De winter is aangebroken en er heeft dengue geheerst, wat nog niet helemaal is verdwenen.
2. Wijsheid voor de tantes in het omgaan met de adolescenten. Geen makkelijke klus.
3. Gebed voor de nieuwe psychologe dat ze snel inburgert (onze vorige psychologe werd het te veel na zes intensieve jaren).
4. De financiën. Een overbrugging voor het maandelijkse tekort. Dit vooral nu vanwege het herstel van de eerste unit.
5. Een hele fijne zomervakantie voor allen die zo betrokken zijn bij Misiòn Timoteo.

Bid u allemaal mee? We zijn zo dankbaar met de geweldige achterban die we hebben! God zegene u en behoede u, waar u ook gaat of staat.

Hartelijke groeten van ons allen hier, lieve groet van Therese.



De mieren zijn verdreven en de restauratie van de eerste unit na de mierenplaag is zo goed als afgerond. Maar daardoor zijn we nu wel helemaal door onze reserves heen. Heel graag zouden we een eetzaalproject met huiswerkbegeleiding opstarten, maar daarvoor ontbreken op dit moment de financiën nog. Helpt u mee om het weer op peil te krijgen?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL97RABO0351184384 t.n.v. Kindertehuis Timoteo.
Dankuwel!



Colofon

Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon/WhatsApp: **+59-167709556**
e-mail : altena@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591) 33598016

Stichting Misión Timoteo Nederland
KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Fiscaal nummer: 8155.52.178
Postadres: Lange Blokweg 26
4301 NZ Zierikzee
e-mail: info@misiontimoteo.nl
internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 06- 20424033
e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 06-53864463
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:
Wuilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon : 06-41003034
e-mail : rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson
Laurens Stommesweg 30,
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06-30212360
e-mail: nieuwsbriefftimoteo@gmail.com

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse prive:
NL96RABO 0351185178
t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel

