

September 2023

Lieve vrienden,



Gespannen zat ik op het terras voor mijn huisje naar de vogels te kijken die verwoed draden trokken uit mijn bananenplant. Ik heb nooit geweten dat die plant inwendig zulke lange draden heeft. Maar deze vogels, prachtig zwart met een lange gele staart, wisten het wel. Ze zijn heel slim en construeren hiermee hun nesten. Het zijn ingenieuze hangnesten in de vorm van een Chianti fles. Wat is de natuur toch prachtig!



's Morgens is het heel rustig op het terrein. De kinderen zijn dan naar school, de tantes bezemen en dweilen hun huizen, de kokkin is druk met de samenstelling van de warme lunch, onze technische man Hermano Wilber (foto) probeert de talloze mankementen te repareren, nadat hij de kinderen naar school heeft gebracht. En zo is er altijd weer van alles te doen. Ook de tuinlieden van de kwekerij zijn vanaf acht uur al hard aan het werk.

Er wordt momenteel enorm veel gesproken vanwege het langdurige gebrek aan water en de keiharde warme (soms koude) winden die de bomen, planten en grond teisteren. Het is dit jaar echt een 'windjaar'. Vroeger -ik ben hier inmiddels 31 jaar- had je deze harde, warme winden eigenlijk alleen in augustus, maar de laatste jaren begint het al in juli, wat niet echt een pretje is! De hoeveelheid zand die dan door de ramen van de huizen naar binnenkomt is vreselijk. Ik ben heel dankbaar dat Miranda toen ze hier was in december al mijn ramen heeft voorzien van tochtband. Dat scheelt me heel wat schoonmaakwerk.

Kinderdagverblijf



Vanmorgen was ik even op het kinderdagverblijf. Het draait weer! Via via zijn we in contact gekomen met iemand die voor ons kon netwerken, en zo is de departementale regering toch weer met geld over de brug gekomen voor de salarissen van de juffen. Ook krijgen we van de overheid regelmatig etenswaren zoals



havermout voor de kinderen. Ongeveer een maand geleden zijn we opgestart met zes kindjes, maar inmiddels zijn er al zestien. We zijn blij dat we weer vrolijke kinderstemmetjes horen vanaf de diverse speeltoestellen. Nou ja... soms is er eentje minder vrolijk en dan hoor ik het verdriet ook tot in mijn huysje. Maar dat hoort erbij. 't Is ook best moeilijk voor die hummels om iedere morgen te worden achtergelaten door hun mama's. Maar na een paar dagen hebben ze gelukkig door dat mama altijd terugkomt.

In de vorige nieuwsbrief konden jullie lezen over de plannen om met huiswerkbegeleiding te starten voor de grotere kinderen. Want huiswerk krijgen ze hier.....niet meer normaal, zo veel. Na schooltijd hebben ze er gewoon nog een dagtaak aan. Op dit moment is er nog niet zo veel vraag naar, maar dat zal zeker veranderen zodra de examens dichterbij komen. De directrice van het kinderdagverblijf is een echte mannetjesputter en zij helpt bij het zoeken naar de juiste mensen die huiswerkbegeleiding kunnen geven. We willen deze mensen wel graag betalen, want ze hebbende inkomsten hard nodig. Mocht u hiervoor een gift willen geven, dan is dat van harte welkom.

Bezoek

Inmiddels zijn Marja Maassen en haar nieuwbakken echtgenoot Pim hier geweest om hun huwelijksreis in Bolivia door te brengen. Wat een geweldig idee! De helft van de tijd waren ze hier op het kinderdagverblijf. Het was een geëmotioneerd weerzien met tranen aan beide kanten. Marja is hier vier jaar geleden voor drie maanden als vrijwilligster geweest en heeft zich toen volledig ingezet en de harten van kinderen en volwassenen gewonnen. Wat zijn we toch gezegend met de diverse vrijwilligers die in de loop der jaren hier zijn geweest. Sommigen voor korte, anderen voor langere tijd. Onlangs kwam er nog een berichtje met foto op Facebook van een andere vrijwilligster toen ze twaalf jaar geleden afscheid nam. Ook mijn eigen kleindochter is hier enkele maanden als vrijwilligster geweest. Dat zijn kostbare herinneringen aan kostbare mensen.



Vrouwengroep

Een paar weken geleden zijn we in de kerk begonnen met het organiseren van bijeenkomsten voor vrouwen. Op vrijdag aan het eind van de middag komen we bij elkaar om te zingen, te bidden, Bijbelstudie te doen en natuurlijk ook samen te praten en te eten. Erg gezellig en goed om elkaar als vrouwen beter te leren kennen en te steunen.

Contacten

Deze zomer hebben we bezoek gehad van een groep Canadese scholieren onder leiding van Douglas Beane, hun directeur. Douglas leerden we jaren geleden kennen toen hij werkte bij het centrale kantoor van de Mennonietengemeenschap. Indertijd hadden wij een vrijwilligster, Heather, gekregen via datzelfde comité en deze twee leerden elkaar kennen, wat uiteindelijk resulteerde in een huwelijk. Het is een geweldig stel mensen, die zich nog steeds inzetten voor kinderen en Misión Timoteo niet vergeten. Het was een groepje van in totaal tien personen, die verschillende dagen en uren zich voor de kinderen hebben ingezet. Die vonden dat uiteraard prachtig. Het was voor beide groepen een leuke en leerzame tijd. Ook hebben we gedachten uitgewisseld over een eventueel vervolg van dit contact. Niet alleen over het bekendmaken van het sponsorplan, maar misschien in de toekomst een eventuele uitwisselingsmogelijkheid van 'onze' Misión Timoteo jongeren naar Canada? Wie weet...



Kort erna werd ik opgebeld door Veronica, die als meisje op elfjarige leeftijd bij ons haar baby'tje kreeg. Misschien weet u het verhaal nog. Uiteraard heeft zij al jaren geleden het kinderkuis verlaten, maar ze kan het niet vergeten. Zo was ze op ons vijftigjarig huwelijksfeest, samen met haar dochter. Ze belde me en wilde graag op bezoek komen. Inmiddels is ze al een paar keer weer geweest en vindt dat reuze gezellig. Door haar handicap, de littekens van het verleden, kan ze moeilijk contacten onderhouden en is ze erg eenzaam. Hier bij Misión Timoteo voelt ze zich vrij en geaccepteerd. Ze heeft hier Gods liefde ervaren en dit voelt nog steeds als thuis en veilig. En dat is goed.

Ook de broeders en zusters van de kerk van Nelson Matto vergeten ons niet en hebben een warm hart voor Misión Timoteo. Ze kwamen op bezoek en brachten behalve gezelligheid ook wat lekkers, en iedereen kreeg een warme muts voor de koude dagen in Santa Cruz. Bedankt lieve mensen! Onze tienerjongens hadden tot voor kort geen jeugdsamenkomst waar ze naar toe konden. Maar daar kwam ongeveer een maand geleden verandering in, toen ze 's zaterdagsavonds werden opgehaald door de leider van de jeugdgroep van pastor Nelson Matto's kerk. Sindsdien gaan ze iedere zaterdag die kant op en zelfs met veel animo!





In de afgelopen tijd hebben we ook nog bezoek gehad van twee vrijwillige tandartsteams, die een dag lang de gebitten van alle kinderen hebben gecontroleerd en gerepareerd, en voorlichting hebben gegeven over gebitshygiëne. Wij waren hier erg blij mee, maar de reacties van de kinderen waren soms iets minder enthousiast, dat kunt u zich vast voorstellen.....! Wij hebben dit bezoek echter ervaren als een geschenk van God, want voor dit soort zaken is er gewoon nooit ruimte in ons budget. Zo voorziet Hij dan ook weer.

Zo rijgen de gebeurtenissen zich hier aaneen en is een groot deel van het jaar alweer voorbij. Ongelooflijk zo snel. Maar ook fijn want je hebt absoluut het gevoel te *leven!* Na het jaar van mijn operaties in 2022 besef ik dat nog veel sterker. En ik geniet nog bewuster van elke dag die God me geeft. Ik hoop zo dat ook jullie dit mogen ervaren. En hopelijk hebben jullie ook een fijne vakantietijd gehad en zijn uitgerust en verkwikt weer aan de slag gegaan.

Daarmee zeg ik voor dit moment: bedankt voor het lezen van de nieuwsbrief en dank voor al jullie steun op verschillende manieren.

God zegene jullie, Therese.

Steunt u ons met het project
huiswerkbegeleiding?

We hebben er de ruimte voor op het terrein en
in ons hart, maar we missen nog de financiële
middelen om onze droom waar te maken.

Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL 97 RABO 0351184384
t.n.v. Kindertehuis Timoteo.
Dankuwel!



Colofon

Therèse Altena

Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia

telefoon/WhatsApp: +59-167709556

e-mail: altena@misiontimoteo.nl

Fundación de Acción Social (Bolivia)

telefoon/fax: (+591) 33598016

Stichting Misión Timoteo Nederland

KvK Den Haag 28083230, ANBI status

Fiscaal nummer: 8155.52.178

Postadres: Lange Blokweg 26

4301 NZ Zierikzee

e-mail: info@misiontimoteo.nl

internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker

Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee

telefoon: 06- 20424033

e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:

Ria Vergouwe

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg

telefoon: 06-53864463

e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:

Wuilly en Rafaela Celis-Schut

telefoon: 06-41003034

e-mail: rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson

Laurens Stommesweg 30,

4335 AZ Middelburg

telefoon: 06-30212360

e-mail: nieuwsbriefftimoteo@gmail.com

Webmaster: Frans Spoor

e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo

NL 97 RABO 0351184384

NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse prive:

NL96RABO 0351185178

t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel.