

Lieve vrienden,
Lieve vrienden,

Overal waar ik kijk is er water, water en nog eens water. We gaan naar het vliegveld om onze gasten uit Nederland op te halen en komen, ondanks de vierwielaandrijving en in de lage versnelling, nauwelijks vanaf de boerderij de weg uit en de asfaltweg op. We besluiten met onze gasten uit Urk naar Redil in Santa Cruz te gaan. Misschien is het daar iets droger? Maar nee hoor, vergeet het maar. Ook daar een constante stroom regen. De vochtigheid in het huis en in het gastenhuisje is duidelijk voelbaar. Als we even later rondlopen en onze gasten het kinderhuis laten zien, komen we overal natte was tegen.

Over enkele dagen begint de school en moeten de kinderen allemaal schone - gedeeltelijk witte - uniformen aan. Die moeten ook nog eens iedere dag verschoond worden. Onze medewerkers weten niet meer hoe ze alles droog moeten krijgen. Normaal gesproken is er altijd wind in Santa Cruz, maar ook die laat het nu afweten. Maar 's middags breekt onverwacht de zon door, en iedereen rent naar buiten om de was daar op te hangen en de kinderen om te spelen. Dagenlang zitten ze nu al binnen, en dit duurt al vanaf begin januari.



Onbegaanbare weg naar ons huis



Wie wil mij sponsoren?

Er zijn nog kinderen zonder adoptieouder! Zou u maandelijks een kind willen sponsoren?

Padrinos is de naam van het financiële adoptie-programma voor het kinderhuis van Misión Timoteo. In het kinderhuis wonen kinderen die allemaal naar school gaan, dagelijks voedsel nodig hebben, medische zorg krijgen en kleding dragen. Padrinos biedt adoptieouders de mogelijkheid om bij te dragen aan de kosten die nodig zijn om een kind in het kinderhuis te laten wonen.

Voor minimaal €25,- per maand kunt u adoptie-ouder worden. U krijgt dan persoonlijke informatie van 'uw' kind.

Kijk op www.misiontimoteo.nl voor meer informatie.



Aan het eind van de waterweg kunnen eindelijk de laarzen uit

De volgende dag stroomt het water weer uit de hemel. Gelaten kijken we elkaar aan. Wat gaan we doen met onze gasten? Gelukkig blijft iedereen goedgehumeurd en een lekkere bak koffie doet wonderen. Dan gaan we maar even een kijkje nemen bij de gedeeltelijk uitgebrande unit. We hadden vorig jaar een kortsluiting, weet u nog? Maar nu komen de goede berichten: het huis is voor een groot deel al gerestaureerd. Alleen de wc's en douches ontbreken nog. Dat werk moet echter wachten tot het droog weer is. De club van internationale dames gaat ons erbij helpen. We hebben behoorlijk wat steun gekregen uit die hoek en zijn daar erg blij mee.

De scholen zijn weer begonnen

Nog een goed bericht: de scholen zijn weer begonnen, en behalve de inschrijvingen hebben we ook alle schoolmaterialen kunnen kopen en contant betalen. De Heer voorziet. Zijn trouw is zo oneindig groot en we mogen echt ervaren dat zijn gunstbewijzen iedere dag nieuw zijn. Zo hebben we de laatste tijd een aantal nieuwe medewerksters gekregen op Redil en dat kwam erg goed uit, want een van de verzorgsters ging met zwangerschapsverlof.

Als de scholen weer beginnen hebben we natuurlijk ook weer de inschrijvingen voor het kinderdagverblijf. Dat is twee maanden per jaar gesloten vanwege de vakanties. Maar het is duidelijk dat de ouders blij zijn dat die voorbij is, want het aantal inschrijvingen was tijdens de



**Kijk ook eens op onze website
www.misiontimoteo.nl**



Een kijkje in de gerestaureerde unit

eerste paar dagen al over de 65. En de aanvragen blijven binnenkomen. We hebben echt dringend twee nieuwe lokalen en een aparte eetzaal met keuken nodig voor het kinderdagverblijf. Gelukkig hebben we tot nu toe geen lekkage in het kinderdagverblijf of de kleuterschool, maar wel in een aantal van de andere huizen. We hopen dan ook van harte dat er deze zomer een paar ploegen vrijwilligers zullen komen uit Nederland of uit de USA om te helpen met de broodnodige reparaties.

Wie, o wie heeft er zin in om zijn vakantie eens op een andere manier door te brengen? Je bent van harte welkom!

Ook mensen die gewoon als toeristen willen komen naar het werk van Misión Timoteo zijn van harte welkom. We kunnen eenvoudige accommodaties aanbieden en daarnaast kunnen we dan bij voldoende deelnemers een aantal trips verzorgen. Maar ook op de terreinen van de Misión is er veel te bekijken. Zo is er op het land van de boerderij een enorme variëteit aan dieren: er zijn struisvogels,

luaards, kleine krokodillen, vlinders, apen en zelfs een klein soort pantertje. Alleen zal die niet gauw tevoorschijn komen!

Harry Ellen

Met onze gasten vertrekken we later naar Sucre om broeder Harry Ellen, die als zendeling/timmerman werkt en bij ons een bijenproject heeft, te bezoeken voor zijn 80e(!) verjaardag. Daarvoor is de visite uit Urk eigenlijk ook speciaal gekomen



als afvaardiging van de kerk de Morgenster op Urk. Harry is helemaal van de kook als hij ons begroet. Op zijn verjaardag is de hele Nederlandse vrienden-groep uit Sucre present en één van hen komt met een enorme taart. Ook is er een pakket uit Nederland en ontelbare telefoontjes. Aan het eind van de dag is Harry helemaal uitgeput, maar zielsgelukkig. En op zaterdag is het grote feest voor alle vrienden, leraren en studenten van het bijbelinstituut waarvan Harry het onderhoud doet. En ook dat feest wordt verzorgd door Harry's Nederlandse vrienden, die hier enkele restaurants hebben.

Ons werk

Ons persoonlijke werk gaat steeds meer richting prediking en Bijbelstudies. Dick spreekt regelmatig in enkele kerken, zowel in Santa Cruz als in Sucre. We zijn blij met deze ontwikkeling, waar God ons al enkele jaren voor aan het voorbereiden is en we merken ook dat er zowel bij het personeel van de tehuizen als in de kerken grote honger is. Niet naar religie, maar naar het openbaar zien worden van

het Koninkrijk van God. Door het Woord en door wonderen en tekenen, die we regelmatig voor onze ogen zien gebeuren. Prijs God hiervoor!

Met dank aan jullie allemaal, die ons zo trouw steunen en met blijdschap in ons hart voor alle zegeningen, die we dag na dag -mede door jullie inzet- ervaren, groeten we jullie hartelijk met het Shalom van onze God en Vader.

Dick, Therèse en medewerkers.



Broeder Hessel uit Nederland met Reinaldo



Tia Betty met Angel

Bezoek aan Nederland

Zoals u elders in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen houden Dick en Therèse zich ook bezig met Bijbelstudie geven en preken. In het najaar komen ze weer naar Nederland. Van 13-17 oktober zijn ze aanwezig bij een zendelingenconferentie, maar in de periode daarvoor en daarna kunt u hen uitnodigen voor een spreekbeurt of presentatie over Bolivia. Het lijkt nog erg ver weg, maar de tijd gaat snel, dus denk er alvast over na of dit iets voor uw kerk, school of andere groep zou kunnen zijn.

U kunt hen rechtstreeks benaderen via: altena.therese@gmail.com of via het secretariaat van Misión Timoteo: secretariaat@misiontimoteo.nl

Dick en Therèse



Het versturen van de nieuwsbrief op papier kost veel tijd en geld (gemiddeld € 250,- per keer!) Daarom vragen we de mensen die over een e-mailadres beschikken om dit door te geven aan ons. Stuur een mailtje met uw volledige naam en adresgegevens naar: nieuwsbrief@misiontimoteo.nl dan krijgt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail. HARTELIJK DANK!

www.prints.nu

Deze nieuwsbrief werd voor een vriendenprijs gedrukt bij Imago Printing On Demand in Utrecht, waarvoor dank!

Colofon

Misión Timoteo

Dick & Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
tel 0059.1.716.009.61
e-mail altena@misiontimoteo.nl

Fundación de Acción Social (Bolivia)
tel/fax 0059.1.335.980.16

Stichting Misión Timoteo (Nederland)

KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven
e-mail info@misiontimoteo.nl
internet www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Ben Oldenburg
Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven
tel 0172 613 602 / 06 22960660
e-mail info@misiontimoteo.nl

Penningmeester: Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
tel 0118 614 883
e-mail penningmeester@misiontimoteo.nl

Secretaris: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
tel 0111 671 941
e-mail secretaris@misiontimoteo.nl

Overige leden:
Peter Timp, Bodegraven
Marga Oldenburg-Tameling, Bodegraven

Padrinos: Jeanique Hamelink
Mastgatstraat 5, 4301 WD Zierikzee
tel 06 14383125
e-mail padrinos@misiontimoteo.nl

Nieuwsbrief: Irma Waleson en Jessica de Jong
tel 06 30212360
e-mail nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Webmaster: Frans Spoor
e-mail webmaster@misiontimoteo.nl

Giften
Kindertehuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

Kijk ook eens op onze website
www.misiontimoteo.nl