

Lieve vrienden,  
**Lieve vrienden,**

Nu ik dit schrijf is de maand mei alweer begonnen. De tijd vliegt voorbij en toch heb je het nauwelijks in de gaten. Eigenlijk alleen als je op de kalender kijkt en natuurlijk ook als je naar kinderen kijkt. Want al zijn er velen weg gegaan, nog steeds zijn er een aantal van de oude garde.

### **Isaias**

Zo kwam ik de afgelopen week in het huis van Tia Marta, die ook alweer 7 jaar bij ons is. Ze was druk bezig huiswerk te maken samen met Isaias. Herinnert u zich de baby die 8 jaar geleden werd geboren met een waterhoofd? We hebben toen dankzij uw steun en gebed een klep in zijn hoofdje kunnen laten zetten, waardoor geleidelijk het vocht werd afgevoerd.

En nog geen paar maanden later moest er weer een nieuwe klep in worden gezet. Die kregen we toen van een organisatie hier, en dankzij opnieuw royale giften uit Nederland kon toen die tweede operatie worden uitgevoerd. Hij is er goed doorheen gekomen, hoewel hij in groei en ook in zijn lichamelijke ontwikkeling aanvankelijk achter bleef. Maar, prijst God, daar is nu niets meer van te merken. Ook op school doet hij het goed. Wel



Isaias toen hij 1,5 was



Isaias toen hij 5 was

### **HELP!**

Het kinderdagverblijf 'Manitos a la obra' groeit uit zijn jasje. Omdat Boliviaanse moeders moeten werken om in de dagelijkse behoeften van hun gezin te voorzien en vaders vrijwel niet aanwezig zijn, blijven veel kinderen overdag alleen opgesloten in huis achter, soms onder toezicht van een iets oudere broer of zus. Om te voorkomen dat deze kinderen op straat gaan zwerven, kunnen ze terecht in het kinderdagverblijf van Misión Timoteo. Hier worden kinderen en hun ouders in praktische zin geholpen en ook met het evangelie in aanraking gebracht. Dit kinderdagverblijf voorziet zo duidelijk in een behoefte, dat er dringend uitbreiding nodig is. Helaas ontbreken hiervoor de benodigde financiën. Wij zijn op zoek naar mensen die daarvoor een gift willen geven, of organisaties (bv. scholen, kinderclubs, kinderdagverblijven) die structureel willen steunen met een maandelijkse bijdrage.

is hij door deze omstandigheden pas een jaar later naar school gegaan dan gebruikelijk, maar dit is alleen maar in zijn voordeel geweest. Hij is daardoor zelfstandiger geworden en durft van zich af te bijten. Het is een geweldig joch geworden en je ziet niets meer van zijn waterhoofdje. Toen ik dus in zijn huis kwam was hij heel serieus aan het studeren. Hij groette me aankijkend met zijn grote bruine kijkers. Altijd een beetje serieus. Maar zelden dat hij lacht. Alleen als hij op de auto van Tio Dick mag klimmen om mee te rijden naar ons huisje of tot het hek. Je ziet hem dan even heel ontspannen genieten.

Hij heeft altijd iets vragends in zijn ogen. Dat doet pijn. Vooral als je weet dat zijn moeder hem niet wil en hij dus afgewezen is. Een kind voelt dat en draagt dat bij zich.

### **Afwijzing**

Zoveel kinderen hebben we al gehad met dit probleem van afwijzing. En mede daardoor worden ze vaak rebels in de adolescentiejaren. Heel naar om mee te maken. Want ook al weten ze dat God hen liefheeft en Hij er altijd voor hen zal zijn, toch komt er meestal een moment waarop ze gaan zoeken naar degene die hen heeft verworpen. En dat loopt meestal op een enorme teleurstelling uit.

Als ze al worden verwelkomd, dan is dat meestal om profijt van ze te trekken. Triest. En bijna niet te voorkomen. In dit opzicht werkt de kindbescherming ook absoluut niet mee.

### **Nieuwe tantes**

Maar er zijn ook goede berichten. We hebben nu weer in ieder huis een verzorgster. En dat betekent dat we binnenkort weer meer kinderen kunnen opnemen.

De nieuwe tantes zien hier ook echt naar uit. Onderling heeft het personeel een heel goed contact. Ze gaan ook allemaal met de kinderen naar dezelfde kerk, die om de hoek van het kinderkuis is. Eens in de maand houdt de voorganger een dienst op het kinderkuis en speciaal voor de jeugd. We zijn hier echt blij mee. Wat erg leuk is om te zien zijn de tuintjes voor de huizen. Iedere morgen of

middag zie je de kinderen met een kruiwagen met tuinafval sjouwen. Ze houden zelf de tuintjes voor hun huis bij en die zijn echt een lust om te zien. Tevens krijgen ze hierdoor meer verantwoordelijkheidsgevoel. Wel is het natuurlijk heel aantrekkelijk om, als je terug gaat met een lege kruiwagen er je broertje of zusje in te zetten en met een rotvaart over het terrein te crossen. Moet kunnen....!

### **Veel regen**

We hebben door de overvloedige regenval behoorlijk wat problemen gekregen in en rond de huizen. Veel lekken, rottende kozijnen en deuren. Er moet dringend groot onderhoud gedaan worden, maar dat is financieel toch enigszins een probleem.

### **Contacten met de kolonel**

Inmiddels hebben we goede contacten gekregen met de kolonel van de departementspolitie, die tevens zorg moet dragen voor de gevangenis. Op die manier krijgen we misschien een beter inzicht in de werkelijke situatie daar. En dat niet alleen. Begin juni hebben we een grote evangelisatiecampagne met apostel Charles Ndifon zowel in Sucre als hier in Santa Cruz. ([www.christlove.org](http://www.christlove.org)).

Via deze kolonel en zijn hoogste officieren hebben we toestemming gekregen om met het hele team de gevangenis in te gaan, met camera's en al. We zien hier enorm naar uit. Zoals we de vorige keer

De tuintjes



al vertelden, merken we dat onze bediening een nieuwe dimensie krijgt en we meer en meer hierin groeien. Natuurlijk blijven we bij het kinderwerk betrokken, maar weten dit nu in goede handen bij het huidige, Boliviaanse personeel. Waar we bijzonder dankbaar voor zijn. En natuurlijk verwachten we dat ook u nauw betrokken zult blijven bij het wel en wee van Misión Timoteo.

## **Bidden en danken**

Dit keer wil ik besluiten met enkele dank,- en gebedspunten. Doet u mee?

### **Wilt u met ons danken voor:**

- We danken voor de nieuwe tantes in de huizen.
- We willen ook danken voor de prachtige ontwikkeling die we zien in Isaias.
- Ook zijn we dankbaar voor de liefdevolle aandacht van de kerk voor het kinderhuis.
- Dank dat we ook de afgelopen tijd de kinderen hebben kunnen voeden en kleden en ze naar een goede school kunnen gaan.
- Veel dank dat we steeds het personeel op tijd hebben kunnen betalen.

### **Wilt u met ons bidden voor:**

- Een evenwichtiger ontwikkeling bij de tieners. Dat vooral hun gevoel van eigenwaarde groeit.
- Dat de nieuwe kinderen die gaan komen, zich goed zullen kunnen aanpassen en zich snel thuis zullen voelen.
- Voldoende geld om de hoognodige reparaties te kunnen uitvoeren in en aan de huizen.
- Veel wijsheid voor de leiding van de Misión.
- En een goede gezondheid voor ons allen.

Dank voor uw liefde op welke wijze dan ook uitgedrukt. Een hele fijne vakantietijd en misschien heeft u dan ook nog eventjes tijd om af en toe aan ons hier te denken. Natuurlijk bent u ook hier altijd van harte welkom. Misschien eens een heel andere manier om vakantie te vieren. We zouden het geweldig vinden.

Hartelijke groeten en Gods zegen vanuit een nog steeds regenachtig Bolivia;

Dick, Therèse en teams.

## **Van het bestuur**

Onlangs is er een nieuw bestuurslid aangetreden bij Misión Timoteo. Haar naam is Yvonne van Kuil-Peeters. Ze is getrouwd met Rinus en ze wonen in Maarsse. In deze plaats mogen ze ook samen een gemeente dienen. Net als Dick en Therèse hebben ze vier dochters.

Bovendien zijn ze opa en oma van vijf prachtige kleinkinderen waarvan ze erg genieten. Ze zijn nu bijna zes jaar terug in Nederland, daarvoor woonden ze vijftien jaar in het buitenland: drie jaar in Brazilië en twaalf jaar in België. In Brazilië werkten ze op straat met de allerarmsten. Yvonne en haar dochters zetten zich voornamelijk in voor de straatkinderen, Rinus hield zich vooral bezig met het onderwijs. Het was een pittige tijd, maar wel één van de mooiste periodes uit haar leven. Het laatste jaar runden ze een kinderhuis met 22 kinderen die uit de favélas (sloppenwijken) kwamen. In de periode daarna leidden ze in België zelf een gemeente en ondersteunden ze ook andere kerkleiders. Yvonne was het meest werkzaam op pastoraal vlak en deed opbouwwerk onder vrouwen. Terug in Nederland zette ze zich in voor de prostituees, dak- en thuislozen en deed kinderwerk.

Op dit moment is ze werkzaam in de gehandicaptenzorg en werkt ze soms ook in de geestelijke gezondheidszorg. In de tussentijd heeft ze haar Bachelor of Social Work behaald. Want ondanks alle ervaring, heb je in Nederland wel een geldig papiertje nodig om te mogen werken in het sociale werk... Het is duidelijk: haar hart blijft uitgaan naar de "zwakkere" in de samenleving waar ook ter wereld! Ze draagt het prachtige werk van Misión Timoteo een warm hart toe, en hoopt haar bijdrage te leveren aan een goede, verstevigde band tussen de twee werelddelen.



## Bezoek aan Nederland

Zoals u elders in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen houden Dick en Therèse zich ook bezig met Bijbelstudie geven en preken. In het najaar komen ze weer naar Nederland. Van 13-17 oktober zijn ze aanwezig bij een zendelingenconferentie, maar in de periode daarvoor en daarna kunt u hen uitnodigen voor een spreekbeurt of presentatie over Bolivia. Het lijkt nog erg ver weg, maar de tijd gaat snel, dus denk er alvast over na of dit iets voor uw kerk, school of andere groep zou kunnen zijn.

U kunt hen rechtstreeks benaderen via:  
altena.therese@gmail.com of via het  
secretariaat van Misión Timoteo:  
secretariaat@misiontimoteo.nl

Dick en Therèse



Het versturen van de nieuwsbrief op papier kost veel tijd en geld (gemiddeld € 250,- per keer!) Daarom vragen we de mensen die over een e-mailadres beschikken om dit door te geven aan ons. Stuur een mailtje met uw volledige naam en adresgegevens naar: [nieuwsbrief@misiontimoteo.nl](mailto:nieuwsbrief@misiontimoteo.nl) dan krijgt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail. HARTELIJK DANK!

## [www.prints.nu](http://www.prints.nu)

Deze nieuwsbrief werd voor een vriendenprijs gedrukt bij Imago Printing On Demand in Utrecht, waarvoor dank!

## Colofon

### Misión Timoteo

Dick & Therèse Altena  
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia  
tel 0059.1.716.009.61  
e-mail [altena@misiontimoteo.nl](mailto:altena@misiontimoteo.nl)

Fundación de Acción Social (Bolivia)  
tel/fax 0059.1.335.980.16

### Stichting Misión Timoteo (Nederland)

KvK Den Haag 28083230, ANBI status  
Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven  
e-mail [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)  
internet [www.misiontimoteo.nl](http://www.misiontimoteo.nl)

**Voorzitter:** Ben Oldenburg  
Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven  
tel 0172 613 602 / 06 22960660  
e-mail [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)

**Penningmeester:** Ria Vergouwe  
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg  
tel 0118 614 883  
e-mail [penningmeester@misiontimoteo.nl](mailto:penningmeester@misiontimoteo.nl)

**Secretaris:** Marja Bakker  
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee  
tel 0111 671 941  
e-mail [secretaris@misiontimoteo.nl](mailto:secretaris@misiontimoteo.nl)

### Overige leden:

- Peter Timp, Bodegraven
- Marga Oldenburg-Tameling, Bodegraven
- Yvonne van Kuil, Maarssen

**Padrinos:** Jeanique Hamelink  
Mastgatstraat 5, 4301 WD Zierikzee  
tel 06 14383125  
e-mail [padrinos@misiontimoteo.nl](mailto:padrinos@misiontimoteo.nl)

**Nieuwsbrief:** Irma Waleson en Jessica de Jong  
tel 06 30212360  
e-mail [nieuwsbrief@misiontimoteo.nl](mailto:nieuwsbrief@misiontimoteo.nl)

**Webmaster:** Frans Spoor  
e-mail [webmaster@misiontimoteo.nl](mailto:webmaster@misiontimoteo.nl)

### Giften Kinderterhuis Timoteo

NL 97 RABO 0351184384  
NL 34 INGB 0000 229783

**Kijk ook eens op onze website**  
**[www.misiontimoteo.nl](http://www.misiontimoteo.nl)**