

Lieve vrienden,  
**Lieve vrienden,**

Dit was me toch een lekker stukje taart. Zo jammer dat ik vergat er een foto van te maken. En dan die koffie...echte Italiaanse. Ja we vierden even samen een feestje! Want het was op de kop af 22 jaar geleden, 8 Augustus 1992, dat we voet op Boliviaanse bodem zetten. We dachten toen echt in een tropisch land te komen en hadden onze Nederlandse winterkleding niet meegenomen. Wat een schrik toen het enkele dagen na onze aankomst in La Paz plotseling begon te sneeuwen. En koud dat het was! We zijn toen als een haas een warme poncho voor Therèse gaan kopen en een dikke leren jas voor Dick. En 's nachts waren 4 dekens maar net genoeg. Gelukkig hadden Piet en Marijke Punt, waar we de eerste maanden logeerden, in de woonkamer een kleine gaskachel, die de ergste kou tegenhield. Maar een tegenvaller was het! Gelukkig gingen we al na korte tijd naar Caranavi, waar Piet en Marijke een stuk grond kochten voor wat nu is Casa de Esperanza. Het was fijn om bij de start ervan aanwezig te zijn en te helpen bij de eerste bouwwerkzaamheden. Maar doordat het project aanvankelijk toch wel klein was om met twee zendeling echtparen aan te werken, besloten wij, in overleg met Piet en



Zingen en klappen tot eer van de Heer

## **Bezoek Nederland gaat niet door**

Het verlof dat gepland stond voor dit najaar kan helaas niet doorgaan zoals het er nu uitziet.

Marijke, naar Santa Cruz te gaan. Ook om de taal beter te leren, wat in La Paz bijna onmogelijk was. De mensen waren niet zo bereidwillig om te communiceren met ons en dat was nu net wel wat we nodig hadden.

Santa Cruz was een grote verandering. Het was er heerlijk warm en daar bleek toch dat Bolivia in de tropenzone lag. Het hoogteverschil met La Paz was dan ook meer dan drieduizend meter.

## **Hoe het begon**

Al gauw openden zich deuren om daar een werk te beginnen. Begin januari 1996 was de eerste unit van het huidige kinderdhuis Redil klaar en kwamen kinderen uit de gevangenis daar wonen.

Dit was de groep waarbij we door God bepaald werden. De naam van de inmiddels opgerichte stichting was Misión Timoteo, naar één van de meest bekende discipelen van de apostel Paulus. Een discipel die al op zeer jonge leeftijd door God was geroepen. Nadat we de eerste unit hadden geopend kwam er een geweldige gift van iemand uit Nederland waarmee we de tweede unit konden bouwen. En bij de inwijding daarvan kregen we bezoek van EO-Metterdaad. Er werd een prachtige reportage gemaakt, hetgeen een kolossaal bedrag aan giften opbracht. Als God eenmaal aan het werk gaat, wie zal het dan keren.....?

## **Personeel**

In die tijd was het ook nog niet moeilijk om personeel te krijgen. Op het gebied van kinderverzorging en opvoeding waren er nog niet veel opleidingen en er was op onderwijsniveau ook geen belangstelling voor. Zodoende kregen we geen goed opgeleide, maar wel toegewijde mensen, die vol liefde voor de kinderen zorgden. Geruime tijd hebben we op deze wijze kunnen werken, totdat de regering hogere eisen ging stellen.

Veel is er gebeurd en ook zijn er al heel wat kinderen of teruggegaan naar de ouders of zijn op eigen benen gaan staan. Sommige met vallen en opstaan, anderen met meer succes. Ook zijn er al getrouwd en hebben kinderen. Op dit moment is er een bijna helemaal nieuwe generatie kinderen in het tehuis.

### **Sandro**

Er zijn nog twee jongens van de oude garde. Ze kwamen als baby bij ons en er is nooit iemand gekomen om zich om hen te bekommeren. Eén van hen is Sandro Herodia en ik wil hem nu zelf even aan het woord laten:

*Hallo, hoe gaat het?*

*Mijn naam is Sandro Herodia Rojas. Ik kwam in het tehuis toen ik een jaar was.*

*Hier hebben ze me geholpen met mijn studie. Ik kreeg kleding, een plek om te slapen, ik leerde mijn dagelijkse karweitjes te doen en ook om te gehoorzamen. Ik heb een goede opvoeding gekregen. Ik heb in het tehuis geleerd dat je daarbuiten niets voor niets krijgt en dat je moet proberen het allerbeste uit je opvoeding te halen. Op een dag zal ik namelijk op eigen benen moeten staan. Maar bovenal heb ik geleerd dat God een doel heeft met mijn leven, dat Hij van me houdt en me niet buiten op straat heeft laten liggen. Ik ben dankbaar dat oom Dick en tante Teresa me hebben opgenomen in het tehuis en bid dat God hen heel erg zegent.  
Sandro Herodia.*



Sandro is inmiddels 17 jaar en een van de beste leerlingen van de school. Enige tijd geleden heb ik al eens over hem geschreven. Kunt u het zich herinneren?

### **Tantes**

Ook hebben we een hele ploeg nieuwe tantes. Hoewel...nieuw? Marta is er al meer dan 7 jaar. Ze is in die tijd enorm gegroeid en een zeer trouw en toegewijd persoon. En met een geweldige liefde voor de kinderen. Ook als ze de wijde wereld instappen, blijft ze contact met hen houden.

### **Malu**

Dan hebben we Malu, die al weer meer dan een jaar met veel plezier meedraait.

Ook haar heb ik gevraagd eens zelf wat over haar belevenissen en haar ervaring in Redil te vertellen:

*Hallo ik ben Malu,*

*Ik kwam vorig jaar mei in Redil en begon in de keuken. Het was een fijne ervaring. Ik heb met veel liefde voor allemaal gekookt. Maar toen het jaar ten einde liep ging ik als tante werken en voor zes kinderen zorgen. Reinaldo en Samuel (12), Carlos (15), Brayan (16) Sandro (17), en de kleine Felicia (2).*

*Met het verstrijken van de tijd begon ik hen te leren kennen. Ik raakte helemaal gewend en vooral aan de baby, die erg lief is. Ik houd veel van hen allen en ik heb van God geleerd dat Hij een doel heeft met elk van hen. Hij heeft me naar deze plaats gestuurd om tederheid en liefde te geven en alle goede dingen te onderwijzen, maar ook hen voor te bereiden op de slechte dingen die je kunt tegenkomen in dit leven. En ook dat ze niet alleen staan. Dat er een God is in de hemel, die veel van hen houdt. Ik ben dankbaar dat de directeuren de deur van deze plaats voor me hebben geopend.*

*Mercedes Vasquez (Malu).*

Dat waren dan enkele van de bewoners van Redil. Een plek die duidelijk tot zegen is voor velen.

### **Nieuwe directeur**

Inmiddels hebben we afscheid genomen van de oude directeur en zijn vrouw en heeft God voorzien in een nieuw directeursechtpaar. We zijn hier heel dankbaar voor. Ook de overdracht is heel erg goed gegaan en de vorige directeuren Elio en

zijn vrouw, willen wel graag bij het hele reilen en zeilen betrokken blijven. Ook zijn ze druk bezig om donaties te krijgen voor Misión Timoteo. Leuk hè? De nieuwe directeur doet het erg goed en ze hebben de eerste drie kinderen al bij hun in huis gehad. Vandaar gaan ze dan na een observatietijd naar een van de andere huizen, waar ze het best lijken te passen.

De mensen zijn erg enthousiast, maar merken wel dat er heel veel aan vast zit.

En dat je dat niet 1-2-3 onder de knie hebt.

Mooi is dat ze zich ook echt bekommeren om het geestelijke welzijn, zowel van het personeel als van de kinderen. Daar zijn we erg blij mee.

### Giften

Over donaties gesproken: we hebben de afgelopen paar maanden een paar geweldige giften gehad uit Nederland en ook nog een bedrag dat specifiek bedoeld is om een tafeltennistafel met toebehoren te kopen. Misschien kunnen we er wel een paar kopen van dat bedrag. Wat zullen de kinderen een plezier hebben. Want dit is een sport waar ze allemaal aan kunnen meedoen (behalve de hele kleintjes dan). Maar die gaan vast wel balletjes verzamelen. En het leuke is, dat dit bij elkaar is gespaard door kinderen van een basisschool. Echt kinderen voor kinderen.



## Wie wil mij sponsoren?

Er zijn nog kinderen zonder adoptieouder! Zou u maandelijks een kind willen sponsoren?

Padrinos is de naam van het financiële adoptie-programma voor het kinderkuis van Misión Timoteo. In het kinderkuis wonen kinderen die allemaal naar school gaan, dagelijks voedsel nodig hebben, medische zorg krijgen en kleding dragen. Padrinos biedt adoptieouders de mogelijkheid om bij te dragen aan de kosten die nodig zijn om een kind in het kinderkuis te laten wonen.

Voor minimaal €25,- per maand kunt u adoptie-ouder worden. U krijgt dan persoonlijke informatie van 'uw' kind.

**Kijk op [www.misiontimoteo.nl](http://www.misiontimoteo.nl) voor meer informatie.**

Afscheid directeursechtpaar



Elio en echtgenote showen de Oorkonde door Jorge overhandigd namens Misión Timoteo.



We zijn erg dankbaar voor dit alles en gaan vol goede moed de lente tegemoet. Ja, we zitten nu eenmaal aan de andere kant van de evenaar.

Lieve vrienden, heel veel dank voor al jullie gebeden, gedachten en gaven voor dit heerlijke werk. We zullen proberen jullie regelmatig op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van Misión Timoteo en al zijn bewoners.

Hartelijke groeten en Gods Zegen, Dick en Therèse en alle medewerkers.



Het versturen van de nieuwsbrief op papier kost veel tijd en geld (gemiddeld € 250,- per keer!) Daarom vragen we de mensen die over een e-mailadres beschikken om dit door te geven aan ons. Stuur een mailtje met uw volledige naam en adresgegevens naar: [nieuwsbrief@misiontimoteo.nl](mailto:nieuwsbrief@misiontimoteo.nl) dan krijgt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail.

**HARTELIJK DANK!**

**[www.prints.nu](http://www.prints.nu)**

Deze nieuwsbrief werd voor een vriendenprijs gedrukt bij Imago Printing On Demand in Utrecht, waarvoor dank!

### Colofon

#### Misión Timoteo

Dick & Therèse Altena  
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia  
tel 0059.1.716.009.61  
e-mail [altena@misiontimoteo.nl](mailto:altena@misiontimoteo.nl)

Fundación de Acción Social (Bolivia)  
tel/fax 0059.1.335.980.16

#### Stichting Misión Timoteo (Nederland)

KvK Den Haag 28083230, ANBI status  
Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven  
e-mail [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)  
internet [www.misiontimoteo.nl](http://www.misiontimoteo.nl)

#### Voorzitter: Ben Oldenburg

Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven  
tel 0172 613 602 / 06 22960660  
e-mail [info@misiontimoteo.nl](mailto:info@misiontimoteo.nl)

#### Penningmeester: Ria Vergouwe

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg  
tel 0118 614 883  
e-mail [penningmeester@misiontimoteo.nl](mailto:penningmeester@misiontimoteo.nl)

#### Secretaris: Marja Bakker

Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee  
tel 0111 671 941  
e-mail [secretaris@misiontimoteo.nl](mailto:secretaris@misiontimoteo.nl)

#### Overige leden:

- Peter Timp, Bodegraven
- Marga Oldenburg-Tameling, Bodegraven
- Yvonne van Kuil, Maarssen

#### Padrinos: Jeanique Hamelink

Mastgatstraat 5, 4301 WD Zierikzee  
tel 06 14383125  
e-mail [padrinos@misiontimoteo.nl](mailto:padrinos@misiontimoteo.nl)

#### Nieuwsbrief: Irma Waleson en Jessica de Jong

tel 06 30212360  
e-mail [nieuwsbrief@misiontimoteo.nl](mailto:nieuwsbrief@misiontimoteo.nl)

#### Webmaster: Frans Spoor

e-mail [webmaster@misiontimoteo.nl](mailto:webmaster@misiontimoteo.nl)

#### Giften Kinderterhuis Timoteo

NL 97 RABO 0351184384  
NL 34 INGB 0000 229783

**Kijk ook eens op onze website  
[www.misiontimoteo.nl](http://www.misiontimoteo.nl)**