

Lieve vrienden,
Lieve vrienden,

Vorige week waren we een paar dagen op het kindershuis en al vroeg werd er op de deur geklopt. Daar stond Carmen (directrice van het kinderdagverblijf) met een blad vol fruit voor ons. Als we er zijn heeft ze steeds weer een verrassing en blijft dan natuurlijk ook even babbelen. Ze werkt alweer heel wat jaren bij Misión Timoteo en doet het enorm goed. Aanvankelijk was ze één van de onderwijzeressen, maar onder leiding van Jeanique Hamelink, die toen als vrijwilligster bij ons was, ontwikkelde ze zich snel en kon ze bij het vertrek van Jeanique direct de leiding overnemen. Ze heeft zich in die rol steeds beter ingeleefd. We zijn daar erg dankbaar voor. Het is lang niet altijd makkelijk om een dergelijk instituut te leiden vooral niet op personeelsgebied. Toch slaagt ze er iedere keer weer in nieuwe onderwijzers te vinden en een aantal lopen al jaren mee. We hebben vier onderwijzeressen op zo'n 60 tot 70 kinderen. Meer kunnen we niet herbergen vanwege ruimtetekort. Eigenlijk hebben we een extra lokaal nodig en ook een aparte eetzaal met keuken voor het kinderdagverblijf. Er ligt wel een plan voor klaar, maar de benodigde financiën helaas nog niet!

De financiën....dat vinden wij best een vervelend onderwerp, maar de president van Bolivia blijkbaar niet: hij heeft namelijk bepaald dat de salarissen



'Een thuis voor een thuis' (voorheen 'Padrinos')

In het kindershuis wonen kinderen die allemaal naar school gaan, dagelijks voedsel, kleding en medische zorg nodig hebben. Misión Timoteo krijgt per dag per kind van de Boliviaanse overheid ongeveer € 20,- per maand. De werkelijke kosten voor één kind bedragen ongeveer € 135,- per maand. Jarenlang werkten wij met sponsors, de zgn. Padrinos, die één op één aan een kind verbonden werden. Sinds 2014 is het beleid van de Boliviaanse regering voor kinderen van ouders in gevangenschap veranderd. Zodra er kinderen binnen komen op EL-Redil, wordt er door de regering gezocht naar eventuele familie. Mocht die gevonden worden, dan moet het kind daarheen, ongeacht of de familie dit wil. Daardoor is het verloop onder de kinderen bij Misión Timoteo sterk toegenomen. Het gaat echter nog steeds om zeer kwetsbare kinderen die wij graag een tehuis willen blijven bieden. Er is een andere vorm gevonden, waarin we het sponsorplan ook kunnen voortzetten. De bedoeling is, dat u een Unit sponsort. Een Unit bestaat uit een groep van maximaal 10 kinderen met een ouderpaar (of twee 'tantes') dat de zorg voor hen heeft. Op deze manier kunnen we deze kwetsbare getraumatiseerde kinderen een thuis bieden. U krijgt twee maal per jaar informatie vanuit en over de Unit. Het sponsorbedrag blijft € 25,- per maand.

Wilt u sponsor worden?

Neem contact op met onze penningmeester;
Ria Vergouwe (zie colofon).



weer fors omhoog moeten, met terugwerkende kracht tot januari. En aan het eind van het jaar zullen alle bedrijven en ook de instituten die geen winst maken weer een driedubbel salaris moeten betalen aan de werknemers. We worden er met z'n allen niet vrolijk van want hierdoor worden alle producten duurder. En daarbij komt voor ons natuurlijk dat de euro met een derde in waarde is gedaald, dat betekent een derde minder inkomsten. We hebben dringend meer medewerkers nodig, maar durven die niet aan te nemen, want hoe gaan we die betalen?

Nieuwe kinderen

Waar we wel vrolijk van worden zijn de nieuwe kinderen. Binnen een vrij korte tijd werden er zes kinderen gebracht, waarvan enkele broertjes en zusjes.

Ze hebben zich wonderbaarlijk snel aangepast. De tropische plantengroei en de ruimte werkt altijd heel genezend op de kinderen. Maar vooral de liefde die ze krijgen van de tantes en het geregelde leven brengt een omkeer in hun leven. De meesten vinden het dan ook vreselijk als ze weer terug moeten naar hun familie. Wel hebben we momenteel het idee dat de kinderbescherming iets meer nadenkt voordat ze de kinderen weer verplaatsen. Ze beginnen de resultaten van hun politiek te zien op de straten en in de markten en dat is nu niet bepaald aangenaam. De criminaliteit onder de kinderen en jeugd neemt schrikbarende vormen aan en de mensen klagen steen en been.



Felicia

Felicia

Een ander bemoedigend gebeuren was de adoptie van Felicia. Dit meisje was meer dan drie jaar geleden naar Redil gebracht omdat haar moeder, een straatmeisje, haar niet wilde, en haar zelfs wilde doden. Felicia groeide op tot een heerlijke, vrolijke peuter, die het hart veroverde van een Boliviaans echtpaar dat op bezoek kwam.

Ze hadden al twee kinderen, maar ook die wilden graag Felicia als zusje erbij.

En ze bleven bij dat standpunt. Na de hele rompslomp van papieren te hebben volbracht vertrok een gelukkige familie met Felicia naar haar nieuwe thuis.

Af en toe komt de familie op bezoek op Redil, waar iedereen van geniet. Maar...Felicia laat zich niet meer scheiden van haar nieuwe familie.

Ze is duidelijk gelukkig.

Tropische ziekte

De laatste tijd wordt Bolivia geplaagd door een nieuwe tropische ziekte, Chikungunya, die ook door een muggenprik wordt veroorzaakt. Verschillende kinderen hebben er last van gehad, maar vooral het personeel. Die waren stuk voor stuk veel zieker dan de kinderen. Alleen de directeur Jose Miguel is ervoor bespaard gebleven en heeft overuren gedraaid in alle huizen. Het was een spannende tijd, maar iedereen is nu weer gezond en vol energie. Dat zullen enkele van onze Amerikaanse vrienden wel merken als ze het kinderdhuis bezoeken. Zij zijn hier naar aanleiding van de evangelisatiecampagne, die



Slaapkamer van de meisjes in een unit



Dick tijdens een evangelisatie en genezingscampagne.

we deze week hebben in Potosi. In die stad heerst een enorme afgoderij, waar ook heel veel kinderen aan worden opgeofferd. Potosi is een mijnstad. Deze stad was vroeger de rijkste en grootste stad ter wereld en vooral bekend vanwege al het goud, zilver en tin wat er vandaan werd gehaald. Denk maar eens aan de zilvervloot, die Piet Hein veroverde. Kwam regelrecht uit Potosi. Maar deze stad is wel gebouwd op een kerkhof van slaven.

Ja Bolivia heeft niet echt een vrolijke geschiedenis. Maar daar komt verandering in als de harten van de mensen veranderen door het goede nieuws van Jezus Christus. En dat is en blijft onze grootste motivatie. Iedere dag mogen we opstaan met 'vernieuwde krachten als die van een arend' zoals er staat in een van de Psalmen. Gods Woord is steeds weer een bron van inspiratie. Dat kan ook niet anders want het is de bron van leven; een onuitputtelijke bron.

Voordat we u groeten, willen we graag enkele dank- en gebedspunten voorleggen.

Bezoek Nederland



Dick en Therèse komen eind juli tot half september naar Nederland.

Het is weliswaar in de zomervakantie, dus veel activiteiten liggen stil, maar misschien zijn er daarom juist kerken, die wel sprekers kunnen gebruiken?

U kunt hen uitnodigen voor een presentatie of bezoek.

Neem daarvoor rechtstreeks contact op met Dick en Therèse via altena.therese@gmail.com

We zijn enorm dankbaar voor:

- alle medewerkers van Mision Timoteo in binnen- en buitenland
- alle weer supergezonde kinderen en tantes
- de adoptie van Felicia.

Gebedspunten:

- we zoeken een vrijwilliger die als onderhoudsman op Misión Timoteo zijn Heer wil dienen
- goede gezondheid voor Dick en Therese
- geld voor het opknappen van het dak van de keuken en bijgebouwen dat enorm aan het verzakken is. Er is ongeveer \$ 6000,- nodig.
- nieuwe tantes en het geld voor hun salarissen.

Allemaal een hele fijne vakantie gewenst.
We hopen dat u echt even kunt ontspannen en
teruggekeerd weer met frisse moed aan de slag gaat.

Hartelijke groeten,

van al onze medewerkers hier op Misión Timoteo

Dick en Therèse.



NIEUWSBRIEF VIA E-MAIL

Het versturen van de nieuwsbrief op papier kost
veel tijd en geld (gemiddeld € 250,- per keer!)
Daarom vragen we de mensen die over een
e-mailadres beschikken om dit door te geven aan
ons. Stuur een mailtje met uw volledige naam en
adresgegevens naar: nieuwsbrief@misiontimoteo.nl
dan krijgt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail.

HARTELIJK DANK!

www.prints.nu

Deze nieuwsbrief werd voor een vriendenprijs gedrukt bij
Imago Printing On Demand in Utrecht, waarvoor dank!

Colofon

Misión Timoteo

Dick & Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
tel 0059.1.716.009.61
e-mail altena@misiontimoteo.nl

Fundación de Acción Social (Bolivia)
tel/fax 0059.1.335.980.16

Stichting Misión Timoteo (Nederland)

KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven
e-mail info@misiontimoteo.nl
internet www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Ben Oldenburg

Zwanebloem 39, 2411 MP Bodegraven
tel 0172 613 602 / 06 22960660
e-mail info@misiontimoteo.nl

Penningmeester: Ria Vergouwe

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
tel 0118 614 883
e-mail penningmeester@misiontimoteo.nl

Secretaris: Marja Bakker

Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
tel 0111 671 941
e-mail secretaris@misiontimoteo.nl

Overige leden:

Marga Oldenburg-Tameling, Bodegraven

Padrinos: Ria Vergouwe

Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
tel 0118 614 883
e-mail padrinos@misiontimoteo.nl

Nieuwsbrief: Irma Waleson en Jessica de Jong

tel 06 30212360
e-mail nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Webmaster: Frans Spoor

e-mail webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kindertehuis Timoteo

NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783