

Mei 2020

Lieve vrienden,

Volgens mij heeft iedereen nu zeeën van tijd om deze nieuwsbrief te lezen. Dus ga ik proberen er wat leuks, spannends van te maken. Ik zal het niet te spannend maken hoor, want stress is er zo te horen en lezen meer dan genoeg in deze wereld! Wat is er veel gebeurd en staat er nog te gebeuren. En daar gaan we het dan maar eens over hebben.

Ja mensen, ook hier heeft Covid19 toegeslagen, hoewel er jaarlijks veel meer doden te betreuren zijn door bijvoorbeeld dengue en influenza. Alleen heeft niemand het daar over. Maar goed, het gevolg is natuurlijk dat we ook hier in quarantaine zitten, en behoorlijk drastisch. Gezien mijn leeftijd, boven de 60, mag ik het huis niet uit. In mijn geval -ik ben zeer bevoorrecht- betekent het dat ik het terrein niet af mag. En dat is zo'n twee en een kwart hectare groot. Ruimte genoeg om te wandelen en te spelen. En ook de kinderen en de tantes gaan er niet af, dus niemand loopt de kans besmet te raken. Behalve dan de directeur, die een speciale vergunning heeft vanwege het kinderkuis. Hij doet alle inkopen, ook voor mij, en als hij terugkomt wordt er eerst flink ontsmet. En voorlopig blijft dat zo. Santa Cruz is het gebied met de meeste patiënten, maar het merendeel geneest voorspoedig. Daar zijn we heel dankbaar voor.



Pit

U zult zich misschien ook afvragen hoe de politieke situatie op dit moment is. De nieuwe verkiezingen zijn niet doorgegaan en voorlopig wordt de boot daarvoor ook energiek afgehouden door de interim-president Jeanine Añez. Een dame met pit en verantwoordelijkheidsgevoel. De socialistische/communistische partij van de vorige president probeert nog steeds de boel te flessen en hoe dan ook verkiezingen door te drijven. Zij zijn ook degenen die zich niet aan de regels willen houden en dat veroorzaakt af en toe wel problemen. Ook probeert men nog steeds ladingen drugs het land uit te smokkelen, maar op dit moment hebben politie en leger het aardig onder controle. We gaan vooruit...!

Sport

Zoals ik al zei hebben we op het terrein genoeg bewegingsmogelijkheden. Wel hebben de kinderen al sinds anderhalve maand thuis les. Zo raken ze niet achter (wat hen overigens niet veel kan schelen). Daarnaast doen ze natuurlijk hun normale klusjes thuis en op het terrein. En 's avonds wordt er gesport onder leiding van de directeur, Jose Miguel en zijn vrouw Yanet. Ik kan u vertellen dat het er best stevig aan toe gaat. Na een uur zijn de meeste kinderen echt aan hun bedje toe. Maar ze vinden het prachtig en ook enkele tantes doen dapper mee. Er heerst echt een geweldig goede sfeer, en dat is iets om heel dankbaar voor te zijn.



Donaties



Doordat veel bedrijven -vooral slachterijen- hun producten niet voldoende kwijt kunnen, hebben we diverse donaties gehad de afgelopen tijd. Ook vanuit de regering, want die hadden een enorm overschot aan schoolontbijten en dan vooral de melkproducten ervan. Met veel plezier heeft Jose Miguel diverse ladingen yoghurt, melk, vlees en kippen opgehaald. We voelen ons echt heel gezegend hierdoor. God is zo goed! De cowboys mogen ook niet van de boerderij af, maar de beheerder heeft een speciale vergunning om de kaas in het dorp te

gaan verkopen. En dan het kinderdagverblijf. Algehele stilte iedere dag. Nou ja, ik kan dus lekker uitslapen! 😊
Hoewel...de stilte duurt hier nooit zo lang, want er is vaak iemand jarig en dan moet er natuurlijk feest gevierd worden met veel lekkere hapjes en drankjes. Op de rechterfoto vieren we verjaardag van Fernanda. Zij is 21 jaar geworden. Haar kalenderleeftijd en verstandelijke leeftijd lopen nogal uit de pas, en dat geeft soms problemen met de jongens op het terrein. Ze krijgt nu medicijnen waar haar hormonen een beetje van kalmeren, en gelukkig merken we dat ze rustiger wordt.



Feest....?

Maar nu het belangrijkste, lieve mensen: over een maand of zeven, in januari 2021, draait het kindershuis van Misión Timoteo 25 jaar! Vanaf het begin is het een zuiver geloofsproject geweest en dat is het nog steeds. We willen dat echt gaan vieren! En natuurlijk is iedereen van harte welkom om dit samen met ons te doen. Tenminste...als we dan nog kunnen bestaan. Want lieve helpers van heinde en ver, de laatste twee maanden is er zo weinig geld binnengekomen, dat we onze mensen niet meer kunnen betalen. En dat is verschrikkelijk, want deze mensen verdienen eigenlijk zelfs het dubbele te krijgen. Ze werken 24 uur per dag en staan als echte moeders altijd klaar voor de kinderen. Hun toewijding is hartroerend en in deze tijd hebben ze zelfs geen vrije dagen genomen. Ze willen het kindershuis niet verlaten vanwege het eventuele besmettingsgevaar voor de kinderen als ze weer binnenkomen. Gaan we hier met elkaar wat aan doen? De financiële hulp, die hier in Bolivia wordt gegeven is echt minimaal en met deze crisis weten we niet in hoeverre de regering nog kan helpen. De laatste twee maanden hebben we ook uit die hoek niets ontvangen. In al die jaren hebben we nog nooit schulden hoeven maken, en we willen dat ook niet gaan doen. Want hier in Bolivia kan er dan zomaar beslag gelegd worden en dat is natuurlijk vreselijk riskant. Ik ben geen zwartkijker, maar weet echt niet hoe we verder kunnen op dit moment. Dit is een heel zwaar gebedspunt, maar ook echt in geloof uitstappen. Voor ons en voor allen die zich bij Misión Timoteo betrokken weten.

Sponsor een Unit!

In het kindershuis wonen kinderen die allemaal naar school gaan, dagelijks voedsel, kleding en medische zorg nodig hebben. Wij zoeken mensen die een Unit (huisje) willen sponsoren. Een Unit bestaat uit maximaal 10 kinderen met een ouderpaar of twee 'tantes' dat de zorg voor hen heeft. Het sponsorbedrag is € 25,- per maand. Doet u ook mee? Alvast hartelijk dank! Aanmelden kan via deze link: <http://www.misiontimoteo.nl/wordpress/wp-content/uploads/Machtiging.pdf>, of neem contact op met Ria Vergouwe (0118 614 883, penningmeester@misiontimoteo.nl)



Hier een paar foto's uit de oude doos, van de eerste stappen op het terrein, boren naar water, bouw van de eerste huisjes tot en met de eerste bewoonsters in hun stapelbed. Wat een werk is het geweest en wat een schat aan herinneringen liggen hier!



Het geplande werkverlof in Nederland aan het begin van de zomer kan vanwege de corona crisis jammer genoeg niet doorgaan. Van hieruit vertrekt voorlopig geen enkele internationale vlucht, dus er is op dit moment geen zinnig woord over te zeggen wanneer het wel zou kunnen. Ik hou jullie op de hoogte, ook via regelmatige Facebook berichtjes. (MisionTimoteoNL)

Vandaag is het een miezerige dag en koeltjes. Ik ga dus lekker vroeg naar bed om goed gezond te blijven. Ik wil u nog bedanken voor alle lieve reacties op mijn vorige brief. Dat was voor mij persoonlijk enorm bemoedigend.

Dag lieve vrienden, God zegene jullie en ik hoop spoedig weer fijne, leuke, positieve reacties te ontvangen.

Therèse



BROCANTE FAIR

ZATERDAG 13 JUNI
9.30-15.30 UUR
LAURENS STOMMESWEG 30
MIDDELBURG

BROCANTE FAIR MIDDELBURG
BROCANTE, KLEDING,
BLOEMEN & PLANTEN

KOFFIE/LUNCH TERRAS,
KINDER ACTIVITEITEN

OPBRENGST VOOR
KINDERTEHUIS IN BOLIVIA

MISION TIMOTEO

Colofon

Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: (+591) 67709556
e-mail : altena@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591.)335.980.16

Stichting Misión Timoteo Nederland
KvK Den Haag 28083230, ANBI status
Fiscaal nummer: 8155.52.178
Postadres: Lange Blokweg 26
4301 NZ Zierikzee
e-mail: info@misiontimoteo.nl
internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 06- 204 240 33
e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:
Wuilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon : 06-41003034
e-mail : rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson
Laurens Stommesweg 30,
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06 30212360
e-mail: nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kinderthuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse prive:
NL96RABO 0351185178
t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel

Op zaterdag 13 juni zal er een Brocante markt gehouden worden in Middelburg. De gehele opbrengst is bestemd voor Mision Timoteo, dus als u een beetje in de buurt woont, kom lekker shoppen. Het spreekt vanzelf dat we de tafels met spullen en het de koffiehoeke 'corona-proof' zullen inrichten. Op Facebook 'Brocante Fair Middelburg' houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zoeken nog mensen die in de buurt wonen en een taart/boterkoek/cake o.i.d. willen bakken. Graag opgeven bij Irma: 06-30212360 En woont u te ver weg om langs te komen? Organiseer zelf iets dergelijks, samen met anderen. Het schept een band om je samen in te zetten voor een mooi doel zoals Mision Timoteo en het levert nog geld op ook!